

# Kampkrant Heeze 2019



Wie is:



Veel leesplezier en..

geniet nog eens na van een spannende week!

## Zaterdag 6 Juli

Vanochtend begin de dag vroeg. De gidsen werden al om 8 uur op het scouting gebouw verwacht. Ondanks de vroegte waren alle gidsen netjes op tijd en was er zelfs nog tijd om nog wat vergeten spulletjes te halen voordat we vertrokken. Met kleine (natte) oogjes vertrokken de dames om 8:30 vol goede moed naar het kampterrein in Heeze. De eerste noodzakelijke stop moest al na 30 minute worden gemaakt, de eerste crash! Gelukkig heeft iedereen het overleefd en kon de fietstocht van 38 km worden voortgezet. Na een vredige tocht langs alpaca's en regenbogen kwamen we rond 12 uur aan in 't Heezerenbosch. De fietsen werden aan de kant gezet en maakte plaats voor bankjes. Hier plofte de gidsen dan ook enthousiast op neer. Al snel kwam de vliegende boterham langs en werden de lege buikjes gevuld. Toen het energiepil weer was bijgevuld konden we beginnen aan de rest van de dag. Tenten moesten worden opgezet en pionier palen moesten worden omgetoverd tot keukens. Dit ging allemaal sneller dan de leiding had verwacht, na 25 minuten stonden de tenten al en kon de bagage worden ingeruimd. Na de verleiding van het zachte matje en lekkere chips te hebben weerstaan, moesten de keukens nog gebouwd worden. Dit ging wat minder soepel maar de taak werd volbracht. Rond 15:30 waren de dames al klaar en was er tijd om even te relaxen. "even" werd wat langer... Toen de buikjes weer langzaam aan begonnen met rommelen, stonden daar de broodjes knak en een lekker soepje al klaar om opgepeuzeld te worden. Gulzig werd al het eten tot de laatste kruimel opgegeten. De dames hadden dit jaar geluk en hoefde de afwas eens niet te doen. Hierna werd het tijd voor de uitleg van het kamphema: Wie is de mol, totemlijsten en niet te vergeten de was voorschriften :) . Toen was er weer genoeg gezeten en gehangen, tijd voor actie. Samen met Maarten en Hans liepen de gidsen een rondje over het terrein en werden de in's en out's verteld. Helaas begon het vervolgens onverwachts regenen, dit is ook niet meer gestopt.. Na een kleine aanpassing aan het programma hebben de gidsen nog windbuks geschoten met Hans. Ondertussen werd er thee gezet en begonnen de oogjes al langzaam wat kleiner te worden. Voor de eerste dag van het kamp, hebben de gidsen hard gewerkt en is de leiding trots op ze! Moe maar voldaan werd er nog wat gekletst in de tent en werd het langzaam stiller en stiller..

## Wist je dat:

- Ymke de eerste was die sneuvelde tijdens de fietstocht
- Sara dit misschien een beetje schuld was
- Sara vlak hierna zelf ook omkiepte, karma?
- Wie zou dan de mol zijn vandaag....
- Alpaca's schijnbaar op zebra's lijken
- Zebra's wit met zwart zijn, of zwart met wit?
- De gidsen dit jaar turbo goed kunnen knopen
- De dames zo hard hebben doorgewerkt met bouwen dat ze tijd over hebben
- De hudo toch wel meevalt
- Dit niet de "old school" hudo is...
- Het de eerste avond al regende
- Het hopelijk na regen zonneschijn... ← rara wie heeft deze verzonnen
- Britt het dit jaar hoger opzoekt
-

## Zondag 7 Juli

Na een fijne nachtrust is iedereen weer fris en fruitig wakker geworden. Na een heerlijk ontbijt zijn de gidsen de Heide opgegaan voor een potje slagbal. Op deze Heide is ook een echte "Mol" foto gemaakt. Wie zou eigenlijk "de Mol" zijn vandaag?

De slag zat er goed in met slagbal. Verder flink door de mulle zand rennen, zwoegen en ploeteren om punten te scoren voor hun eigen team. Het ging erg gelijk op met 18 tegen 17.

's Middags stond het maken van een heuse schatkaart op het programma. Een goede kaart maken, zodat de andere groep de schat ook weer zou kunnen opgraven. Dit bleek toch lastiger dan gedacht. Na een 2<sup>e</sup> of 3<sup>e</sup> poging was het bij iedereen gelukt. Het ingraven van de schatkisten was wel spannend. Wat zou er nou inzitten? Het rammelde namelijk aardig in de kist.

Op naar de zandberg op het terrein zelf. Na een aantal potjes "10 tellen in de rimboe" en "de bal en de bal en de bal en de bal en de bal en de bal en de bal en de bal en de bal en de bal en de bal en de bal en de bal en de bal is voor" zijn we begonnen met koken. Een lekker hamburgertje met sla, tomaat, komkommer en aardappelen. Het zoutpotje is bij een aantal gidsen erg leeg gegaan. Na het eten stond de eerste WIDM test gepland. Op naar de vragenlijst in het midden van het ven. Welke kleur had het t-shirt ook alweer van de Mol? Welke dag is het vandaag? Waarom doet de bureaulamp het eigenlijk niet? Ohja, ik moet vragen invullen. Wel lekker rustig hier trouwens in 't ven.

Na het invullen van alle vragenlijsten was het hoog tijd geworden om op zoek te gaan naar de verstopte schatten. Toch best lastig om een zelfgemaakte schatkaart te lezen. Uit 1 schatkist waren zelfs de 5 jokers verloren. Hoe had de Mol deze kunnen vinden?

De uitslag van de test was zeer wisselend. Dit kon toch niet? Er kwamen rode of groene kaarten uit de koffer. Maar hoe kon dit nou een rode kaart zijn??

Voor de liefhebber nog een potje weerwolven en daarna wassen, tanden poetsen en naar bed.

Morgen weer een frische nieuwe dag.

## Wist je dat:

- Sara zelfs tijdens de WIDM test kan vallen?
- Zand mul kan zijn?
- Baukje dit dikke prima vindt?
- De gidsen wc papier eten?
- Pannenkoekenmix erg vonden tegen vallen voor al het graafwerk?
- De Mol dit ook zo vond? En alleen de jokers heeft gepakt?
- Er sinds vandaag een wc rol houder op de HUDO zit?
- Dat Mollen toch geen streepjes shirt dragen?
- Als je frietjes maakt, er veel aardappelen verdwijnen?
- Er toch domme vragen gesteld worden dit kamp?
- Er tosti's gemaakt zijn vandaag?
- Zoë de poep motivator is?
- 2 mollen tegelijkertijd wél kan op kamp?
- De Bureaulamp niet werkt, omdat er geen WIFI is?
- De oudste ronde saus shotjes hebben moeten nemen vóór het maken van de test?
- Er 2 jokers verstopt liggen op het gidsen terrein?

## Maandag 8 Juli

Vandaag was DE dag, vandaag werd het aller coolste, gaafste en spannendste maandag spel ooit gespeeld. Namelijk het ruilspeel. Maar eerst moesten de gidsen een stevig ontbijt eten. Gisteren hebben de gidsen schatkistjes opgegraven, hierin zat pannenkoekenmix. Dat noemen wij bij de scouting nog eens een stevig ontbijtje. Verdacht snel zaten de kinderen hun pannenkoek te eten. Rond 10:00 was de afwas weer gedaan, de buikjes gevuld en de lunchpakketjes gemaakt. Oftewel 'ready to go', de kids trokken hun schoenen aan en vulde de rugzak met hun laatste snoep stash. Hans en Carmen waren vandaag de fiets begeleiders en vertrokken vol goede moed met alle kinderen richting Eindhoven. Dit bleek minder makkelijk te zijn dan voorspeld, de route werd wat langer... door de mol? Of door de wegwerkzaamheden? Na een fietstocht van bijna 1 uur kwamen de gidsen aan in het centrum. Gelukkig konden de fietsen snel worden weg gezet en kon het programma van start gaan. Er werden 3 groepen gemaakt en ieder groepje kreeg een doosje lucifers mee. Welke tactiek ze gingen gebruiken liet de leiding aan de gidsen over. Toen was het tijd om te gaan ruilen, fanatiek verdwenen de groepen uit het zicht. Hehe had de leiding ook even rust aan hun hoofd, onder het genot van een frisje hielden zij een oogje in het zeil. Om 14 uur kwamen de eerste gidsen trots laten zien wat ze al hadden geruild, dit zag er al veel belovend uit. De volgende tussenstop werd 15:30, de gekste spullen kwamen tevoorschijn. Van een paspoppen torso tot aan verse thee in een kartonnen zakje. Toen kwam het leukste moment van de middag, vrij half uurtje. Hierbij krijgen de gidsen een half uurtje om van hun eigen zakgeld wat lekkers of leuks te halen. Centen zijn natuurlijk rond zodat het kan rollen, het kwam dan ook flink aan het rollen... nep nagels en roze zonnebrillen werden aangeschaft. Zoals altijd vliegt de tijd als je plezier hebt, opeens was het 16:00. Tijd om te gaan dorp plunderen, de fietsen werden in de hand genomen en de hesjes werden aangetrokken. Eenmaal aangekomen bij de Albert Heijn werden de boodschappenlijstjes nagetrokken en kon de kar gevuld worden. Dit ging rete snel, patsboem tientje viefstig en weer door. Om 18:00 kon het kookfestijn beginnen. Ronde 1 hadden wraps met roomkaas, gehakt en sla. Ronde 2 had schnitzel met boontjes en gekruide krieltjes. Het was zeer stil tijdens het eten, dit is vrij zeldzaam. Uit de wandelgangen heeft de leiding gehoord dat het allemaal heel lekker was. Pas om 21:00 werd het avondprogramma gestart. Expressling! Eerst werd er wat gezocht maar er werd mega fanatiek meegedaan. Wederom vloog de tijd, opeens was het 22:15. Langzaam aan bedtijd. Voordat de rust was wedergekeerd en iedereen gewassen en gestreken in bed lag was het 23:00.

## **Wist je dat:**

- Van ruilen vandaag geen huilen kwam.
- De oudste schijnbaar niet betrouwbaar uitzien omdat ze niets geruild kregen.
- Een scotch en soda tas prima als deken fungeert, maar niet als boodschappentas.
- Primark schijnbaar leuke nep nagels heeft.
- Je met deze nepnagels schijnbaar niet je kont kunt afvegen.
- Communiceren zonder handen best lastig is.
- Espressing toch leuker bleek te zijn dan gedacht.
- Wassen zonder water minder effectief is.
- De leiding een anderhalf uur te laat was...
- Het nu alweer 00:45 uur is.

## Dinsdag 9 Juli

Weer een nieuwe dag is aangebroken en wel een hele bekende, namelijk de hike-dag. In alle vroegte zijn de gidsen opgestaan en hebben zich snel aangekleed en verfrist. Na een smakelijk ontbijt werden de rugtassen weer ingeladen met water, lunchpakket en redelijk wat lekkers voor onderweg. Een voor een werden de groepjes bij de leiding geroepen voor de nodige instructies voor de hike. Toen de instructies duidelijk waren kon er begonnen worden aan de hike. Het eerste stuk was een fototocht. Dit bleek voor enkele toch al een uitdaging.

Aangekomen op de eerste post werden er een aantal uitdagende spellen gedaan waarbij de gidsen op tijdsdruk moesten presteren. Dit werd echter door de mol wel moeilijker gemaakt. Na de post gingen de gidsen aan de slag met de strippenkaart. Tot de verrassing van de leiding werd deze, op een enkel foutje na, helemaal goed gelopen.

Daar was dan post 2, de belangrijkste van allemaal, de lunchpost. Hier werden er de menige boterhammen verorberd en werd er weer energie opgedaan voor de rest van de hike. Op deze post moesten de gidsen ook aan de slag met de oleaat. De route zoeken was geen enkel probleem. Het volgen van de uitgezette route was echter een heel ander verhaal. Nadat op post 3 een hele tijd niemand was aangekomen ging de leiding toch maar eens op zoek. De eerste 2 groepjes werden al snel gevonden. Het laatste groepje had gelukkig hulp van enkele voorbijgangers en kon daarna ook de route vervolgen.

Bij post 4 bleek iedereen toch al redelijk moe te zijn en kwamen de eerste kwaaltjes naar voren. Maar... Het was nog maar een klein stukje terug naar het kampterrein en iedereen heeft vol goede moed doorgezet.

Weer aangekomen op het kampterrein hadden de gidsen even een moment om op adem te komen en lekker te relaxen. Ondertussen werden de nodige voorbereidingen gepleegd door de leiding om een lekkere "BBQ" in elkaar te steken. Toen iedereen aan de gezamenlijke tafel was gaan zitten kon het feestmaal beginnen. Lekkere speklappen, worstjes en hamburgers werden verorberd en na een tijdje had iedereen de buikjes vol. Na de afwas was er nog even de tijd om bij te praten over de molstreken en wie die had uitgevoerd. Daarna was het alweer tijd om te wassen en naar bed te gaan. Tijd om energie bij te tanken voor de dag erna.

Ondertussen is het alweer bijna 1 uur en gaat de leiding ook de slaapzak opzoeken.

Welterusten wereld!



## Wist je dat:

- Oleaat het moeilijkste onderdeel bleek van de hike
- Vian haar loszittende pinknagel eindelijk is afgeknipt
- Fajah een bootje heeft
- Dit bootje de naam Jeuneteun heeft gekregen
- De gidsen ook aardig tegen elkaar kunnen doen
- Dit wel een motiverende speech nodig had
- Cécile haar diploma heeft gehaald
- Er bij iedere post jokers waren verstoep
- Deze nu op het kampterrein zijn verstoep
- De mol zijn niet altijd vrienden maakt
- De mol zich schuldig kan voelen
- Je zelfs met een wc-rolletje je kont kan afvegen
- Dit erger is voor het rolletje
- De speklappen erg in trek waren
- Ze ook aardig wat trek gestild hebben
- Gidsen kunnen gillen alsof er een zwijn in hun tent liep
- Dit uiteindelijk maar een spinnetje bleek te zijn
- Dit om 23:15 uur was en het om 22:00 uur nachtrust heerst
- We er nu mee gaan stoppen? HOUDOE!

## **Woensdag 10 Juli**

Woensdag, wasdag! Een dag in het teken van fris gepeetste snuitjes en opgevouwen kleding. Na een kort nachtje werden de gidsen wakker gemaakt. Na een overheerlijk ontbijtje, waarbij ook meteen lunchpakketjes werden klaar gemaakt voor het zwembad, is het tijd voor de grote schoonmaak!

Vol enthousiasme gingen de gidsen aan de slag. De matjes werden naar buiten gegooid, de slaapzakken gelucht, snoeppapiertjes van de grond opgeruimd en kleding opnieuw gepakt. Na veel gezocht, gekuch en gezweet was het tijd om af te ronde. Het zwembad ligt te wachten.

Samen met de verkenneren vertrokken de gidsen om 11 uur naar de IJzeren Man in Weert. Na een heerlijk dagje zwemmen, eten en vooral plezier is het tijd voor het allerleukst: de poetsbeurt! Heerlijk douchen en voorbereiden voor het bezoek van de ouders. Na terugkomst op het kampterrein was het tijd voor een snelle hap: rijst, kip en erwten. Het smaakte heerlijk en de gidsen aten hun buikje dan ook helemaal rond.

Nadat de afwas was gedaan is het zo ver: bezoek van ouders! De gidsen ontvingen de ouders met open armen en hier en daar een traan. Het was een geslaagd bezoek. Om het verdriet en de heimwee te vergeten sloten de gidsen hun dag af met een fanatiek spelletje Bulldog. Voor de liefhebber werd er nog weerwolven gedaan. Moe en voldaan gingen de gidsen naar bed om zo nieuwe energie op te doen voor de dagen die nog gaan volgen.

## Wist je dat:

- Sara een handstand op het water kan
- Hans en Maarten prima badmeesters zijn
- Myrthe in combinatie met Hans een onverslaanbaar zwembadworstel team zijn
- Joy bijna Carmen vermoorden met een uit het water schietende drijfmat
- Cécile bijna over de kop ging in de glijbaan
- Sara hier getuigen van was
- Er maar 1 gewonden was
- Hans een goochelaar is
- Jamie net een stadsduif is
- Wel een die graag overgebleven frietjes eet
- Iedere gids weer fris en fruitig is gewassen
- Carmen zeeer fruitig rook na het lenen van Sara's bodywash
- Zoë, Baukje, Vian heel goed zijn in bulldog
- Han wat minder
- De gidsen gratis gekraakt werden tijdens bulldog
- Bij bulldog wel meer dan 1 gewonden is gevallen

## **Donderdag 11 Juli**

Het is alweer donderdag, wat vliegt de tijd. De leiding had vanochtend stiekem wat meer moeite met opstaan, maar zij waren duidelijk niet de enige. De gidsen lagen allemaal nog te slapen toen de leiding ze om 8:10 kwam wekken. Zelfs om 8:30 was er nog niet veel beweging op het terrein. Toch moest er worden gewassen, tandenpoetsen en ontbeten. Na een langzame start kwamen de gidsen dan toch op gang. Rond 10:00 waren de kinderen weer gewassen, gestreken en klaar om de dag te beginnen. We begonnen met een bal spel op de zandberg, hier werd nadat de eerste twijfels weg waren toch wel fanatiek aan meegedaan. Dit helaas wel maar voor 1 potje, hierna werd en vriendelijk nog gedwongen gevraagd aan de leiding of ze niet een ander spel konden spelen. Natuurlijk zijn wij de fraaiste niet en werd er braaf geluisterd naar de gidsen. Het spel werd dan ook veranderd naar levend stratego, hier deden de gidsen wel fanatiek aan mee. Al gauw werd het 12:30 en was het alweer tijd voor de lunch. Na de lunch was het tijd om op de fiets te stappen en naar het speeltuintje in Heeze te gaan. Hier werden de walki talki uit de tas gehaald en moesten de kinderen groepjes maken. Met gebruik van de walki talki moesten de kinderen samen een lego setje bouwen. Het ene groepje had het bouw pakketje en de andere had de uitleg. Het is ze gelukt ook nog! Trots! Hierna werd er een tactisch veldspel gespeeld, dit konden de gidsen beter dan verwacht. Maar zoals elke dag vliegt de tijd als we plezier hebben. Zo was het alweer 16:15 en was het tijd om terug naar het kampterrein te gaan. Hier was nog even tijd om te chillen, de behoefte was groot. Het eten werd uitgedeeld.. er moest worden gekookt.. dit ging dan weer niet sneller als gedacht, de buikjes knorde royaal voordat we eindelijk konden gaan eten. Rond 19:30 had dan eindelijk iedereen gegeten en afgewassen. Gelukkig hadden de oudste gidsen een leuk avond spel bedacht samen met de leiding, zelfs de verkenners wilde aansluiten. Om 21:30 begon het grote smokkelspel. De kinderen tegen de leiding. Er werd gerend en geslopen door de heide, veel zakjes zijn gesneuveld maar er is ook veel geld verdiend. Natuurlijk met als eind uitslag de winnaars: DE GIDSEN. Wat dachten jullie dan :P Rond 22:45 was het spel afgelopen en was het degelijk bedtijd. De verkenners gingen terug naar hun eigen terrein en de gidsen vertrokken moe en voldaan terug naar hun tent. MAAR we mogen 1 ding nooit vergeten op donderdag avond, namelijk de avond van de oudste ronden. De afsluiting van het kampkrant word dan ook afgerond door de Baukje en Robin. Succes dames. It's all yours.

## Wist je dat:

- Paard of fiets?
- Carmen een andere relatie heeft?
- Deze relatie met de grond is?
- Vian en Jaimy later songwriters worden?
- Cecile Tetanus 2 heeft?
- π – MOL
- Stratego coole kaarten had?
- Sommige gidsen er 2 of 3 van hadden?
- Hans 6 scouting shirts heeft
- Dit er belachelijk veel zijn
- Hij zelfs een scouting naveltruitje heeft
- Jong Nederland geen manieren heeft?
- We respect hebben voor Myka?
- Jaimy zelfmoordpogingen deed op de schommel?
- De gidsen bij het pakketjesspel het beter deden dan verwacht?
- Hans stil moet zijn
- Hans schijt heeft
- Er hier veel motten zijn?
- Mot det?
- Robin, Britt en Senna wel leuke programma's kunnen bedenken?
- De verkenners dit hopelijk ook vonden
- Niemand met plastic zakjes om kan gaan?
- K\*\* verkenners
- Dankjewel Rafke voor de envelop!
- Hans muggen eet
- Vian Edwin de krekel heeft gevangen?
- Iemand een vlinder gehandicapt heeft gemaakt?
- We niet zeggen wie dit heeft gedaan,
- Omdat Vian zich anders aangesproken voelt.
- Leiding klompvoeten heeft?
- Walkietalkie's snel leeg gaan?
- Door walkietalkies praten best moeilijk kan zijn?
- Lego honden Down hebben?
- Robin zand, grassprietten en meel in haar oren heeft?
- Rood of Blauw?
- No homo?
- Bart kinderen lanceert?
- Gaat het Myrthe?
- Verkenners leiding net kinderen zijn?
- Het nu kwart voor twaalf is
- ^\_^
- Groetjes Baukje en Robin!!!

## Vrijdag 12 Juli

De een na laatste dag van het leukste kamp van het jaar is aangebroken. Om 08.00u werden de gidsen gewekt om hun dag fris en fruitig van start te gaan. Na een goed ontbijt, was het tijd om de tenten af te breken. Er was haast bij geboden want er was regen op komst. Drup, drup, drup de eerst regen begon al te vallen. Binnen recordtempo braken de gidsen de tenten perfect en wel af. Snel verplaatsten de gidsen hun spullen naar de grote foerage tent: de B11. Om zo gezamenlijk hun laatste nacht van het zomerkamp af te sluiten.

Na al het harde werken, werden de gidsen beloont met een half uurtje vrije tijd. Waarna het al weer tijd was voor de lunch, deze keer gezamenlijk onder de tent van de leiding. Dit beviel de gidsen wel prima. Omdat het er niet naar uitzag dat de zon nog zou gaan schijnen, heeft de leiding plan B in werking moet stellen. Het werd een uitje naar de bioscoop. Aan de reacties van de gidsen te merken was dit geen probleem. Eenmaal bij de bioscoop aan gekomen, werden de plaatsen zorgvuldig uitgekozen en kon de film: Aladdin, bekeken worden. 1 paar oogjes hebben de binnen kant van de oogleden bekeken, de leiding vermoed dat hier niet Aladdin te zien was. De rest van de kinderen hebben aandachtig vanuit hun bakje popcorn genoten. Toen de film was afgelopen was het alweer half 5. Tijd om terug naar het kampterrein te gaan. Hier was het even wachten tot de frietjes gearriveerd waren. Gezamenlijk hebben we met z'n alle frietjes en een snack gegeten. Ondertussen werden de nodige liedjes geoefend. Na het eten werd het tijd voor de grote Wie is de mol test. Onder volledige concentratie werd de test afgelegd, wat een spanning. Toen kwam HET moment van de avond, namelijk het grote veilingspel. De zakcenten werden uitgedeeld door de leiding, tot grote verbazing van de kinderen waren dit nog best grote bedragen. Carmen en Cécile waren de veilingmeesters en de gekste verkoop praatjes verder verzonnen zodat de veiling items ook voor een goede prijs verkocht werden. Uiteindelijk eindigde iedereen met een mooi item en was iedereen tevreden. Diverse lampjes, geurtjes en spelletjes werden verpatst. Op het laatste werd er een joker verkocht? Of was dit een foutje..... Jaja iedereen kreeg vanavond een joker mee naar huis als kampherinnering. Helaas hebben we vanavond ook al afscheid moeten nemen van Joy, wat een pech zij MOEST mee op vakantie met pap en mam... wat een geluk. Ondertussen is het bedtijd voor de gidsen, de laatste spinnen, insecten en zelfs een salamander werden uit de tent gevist. Voordat we het wisten sliepen een aantal gidsen al en was het aan de leiding om de laatste kampkrant te typen. Deze week ging ontzettend vlug, maar we hebben enorm genoten. Bedankt voor jullie inzet en plezier tot na de vakantie.

## Wist je dat:

- Vandaag alweer de laatste degelijke kampdag is
- Joy naar huis is gegaan en op vakantie gaat
- De film Aladdin een groot succes was
- De leiding liever een buitenactiviteit ging doen, maar dit door het slechte weer niet mogelijk was
- Carmen en Hans deze film al eens gezien hebben
- Iedereen friet lust
- Jil, Jonathan heeft gewonnen
- Deze op de fiets moeilijk mee te nemen is
- Jil hier morgen pas achter komt
- De tenten super snel weg waren
- De deksel van de haringkist geen handig afdakje is
- De gidsen schijnbaar wel snel dingen kunnen
- Ze allemaal in 1 tent passen
- Welke tent dit was is niet belangrijk
- Vian een haat liefde verhouding heeft met beestjes
- Salamanders bij het liefde gedeelde horen
- Spinnen en rupsen zeker niet
- De lampjes het dit jaar wederom weer goed deden bij de veiling
- Dit de laatste wist je datjes zijn in 't heezerenbosch
- SAD
- De kinderen morgen naar huis moeten fietsen
- Dubbel SAD

## **Zaterdag 13 Juli**

Na een korte, gezellige, gezamenlijk nacht in de B11 was daar de dag die zou komen. De laatste dag van het zomerkamp. Na het wakker worden werden meteen de tassen ingepakt en de slaappullen opgeborgen. Na een stevig ontbijt bestaande uit spek met ei, hadden de gidsen genoeg energie opgedaan om hard aan de slag te gaan met het opruimen van het kampterrein. Door het mindere weer was er al een gedeelte opgeruimd en moeten voornamelijk nog de keukens afgebroken worden. Toen alles was afgebroken en ingeruimd was, hadden de gidsen even een momentje om zich klaar te maken voor de fietstocht terug naar Horn. Rond half 11 werd er begonnen aan de fietstocht. Ondertussen werden de laatste spullen op het kampterrein nog ingeladen. Tijdens de fietstocht werd het tempo redelijk hooggehouden om dat de gidsen werden achtervolgt door een stevige regenbui. In Weert werd er een lunchpauze ingelast en konden de gidsen even schuilen voor de regenbui doe overtrok. Daarna werd de fietstocht voortgezet. Onderweg moest er nog een gestopt worden vanwege een platte band, maar dat probleem werd vakkundig opgelost. Eenmaal op het HK waren de spullen al uitgeladen en opgeruimd. De gidsen kregen nog de kans om de laatste honger te stillen en afscheid te nemen van de leiding.

Tijd om de rest van de zomervakantie te relaxen en weer bij te komen!!



## **Wist je dat:**

- De laatste morgen op kamp als zwaar wordt ervaren
- De gidsen een stevig ontbijt wel kunnen waarderen
- Er hard is gewerkt om alles op tijd ingepakt te krijgen
- De gidsen helemaal droog naar het HK zijn kunnen komen
- Er op het HK nog de laatste restjes fourage werden verorberd
- Sommige gidsen snel naar huis wilden
- Daardoor ook bagage is achtergebleven
- De meeste bagage dezelfde middag nog is opgehaald
- Een enkele gids thuis ook weer had aan de slag is gegaan.