

Zaterdag 29 juni

Dag vriendjes en vriendinnetjes.

Dag 1 zit er alweer op. We vertrokken vanochtend vroeg naar Molenbeersel. Alles ging goed totdat we Heel uit waren. Iemand besloot toen om zijn band eraf te rijden. Na even wachten hadden we alweer een vervangende fiets. De rest was alvast doorgefietst naar de eerste pauzeplek bij het tankstation naast Adams Drumworld.

Vervolgens gingen we weer verder met de toeristische fietsroute. Na nog een korte pauze in Stramproy kwamen we toch al redelijk vroeg op het kampterrein aan.

De groep werd verdeeld in drie groepjes die ieder hun eigen tent en keuken op moesten zetten. Na wat mislukte driepoten en wat geruzie met de tenten en zeilen was alles toch op tijd klaar. Even een broodje knak en een tomatensoepje naar binnen werken.

's Avonds hebben we het kampterrein verkend waarbij we een leuk bruggetje tegenkwamen. En natuurlijk... echte scouts willen daar overheen. Eenmaal terug op het kampterrein werden alle regels nog eens uitgelegd en was er ook nog tijd voor een potje Bulldog met de verkenners. En dat hebben we natuurlijk met gemak gewonnen!

Maar... ergens in de verte hoorden we een muziekje. Een erg vrolijk muziekje zelfs. Bassie & Adriaan waren in aantocht!

Na een leuke kennismaking en een groepsfoto ging iedereen bij het kampvuur zitten. De dag was snel voorbij gegaan en de eerste gidsen begonnen al te gapen.

Tijd om naar bed te gaan!

Truste meiden!

Wist je dat...

- We dit keer geen leuke band hadden?
- We gewoonweg géén band meer hadden?
- Amy wel eens ruzie heeft met een keukenzeil?
- Tenten soms niet doen wat je wilt?
- Bart en Holly helemaal naar Horn rijden om te poepen?
- De jongste ronde nu ook bamboe in hun kampement hebben?
- Cécile en Linda minstens 15 minuten met een boompje kunnen spelen?
- We bijna 12 km hebben omgefietst?
- Een wokpan en een wasmachinetrommel een geweldige combinatie is?
- Colemanlampen best gevaarlijk kunnen zijn?
- Het aardappelen- en aspergefestival nog best vet was?

Zondag 30 juni

Vanochtend vroeg opgestaan om verder te werken aan de kampementen van de gidsen. Er werden nog wat hekken gemaakt zodat niet iedereen zomaar overal door kan lopen. 's Middag stond er een ware Bassie & Adriaan On tour op het programma. Met alle gidsen gingen we op de fiets naar Molenbeersel. In het dorp waren verschillende plekken gefotografeerd. Ieder groepje kreeg een boekje met uitleg en foto's. De plekken moesten ze per fiets zoeken. Bij deze plekken hingen letters die de gidsen moesten verzamelen. Alle letters samen moesten een woord of zinnetje vormen.

Het bleek toch wat moeilijker dan verwacht. Sommige groepjes waren dan ook nog tot laat in de middag bezig met de oplossing.

Natuurlijk moest er ook gekookt worden. En dat mochten de gidsen zelf doen toen we eenmaal weer terug waren op het kampterrein. Voor sommigen was het de eerste keer, maar iedereen leeft nog en er zijn (nog) geen zieken dus alles zal wel goed zijn gegaan ;-).

Voor de avond stond er een bosspel op het programma. Toen we eenmaal een geschikt bos hadden gevonden en het spel hadden uitgelegd en voorbereid, bleek dat er 100.000 muggen in het bos waren. Dus na 10 minuten gespeeld te hebben besloten we toch om maar terug te gaan naar het kampterrein waar we verder gingen met het spel.

Ook vanavond was er weer een kampvuur, maar dit keer met marshmallows!! De tijd vloog weer voorbij, en als snel genoeg was het tijd om naar bed te gaan. Morgen moeten we weer vroeg op!

Wist je dat...

- Het vanochtend best vroeg was voor sommige mensen?
- De kampementen vandaag volledig zijn afgebouwd?
- Dankzij de verkenner dit niet lang heeft geduurd?
- Er belachelijk veel typefouten in de kampkrant zaten?
- Bassie & Adriaan vandaag ziek zijn en daarom niet gekomen zijn?
- Er hier belachelijk veel muggen zitten?
- Vooral Ivana hier last van heeft?
- Daantje's fiets vandaag gerepareerd is?
- De factuur daarvan al onderweg is?
- Chinezen scherp zijn?

Maandag 1 juli

7.15u: er start een auto
7.16u: Adriaan gespot
7.40u: Luc wordt wakker
8.10u: de rest wordt wakker
8.30u: kinderen worden wakker gemaakt
9.00u: kinderen op het terrein gespot
9.15u: foerageren!
9.20u: eten :D
9.45u: start ochtendprogramma: maak je eigen Robin
9.46u: kinderen vragen zich af wat een Robin is
11.30u: we hebben twee nieuwe Robins en een kever
11.45u: foerageren!
11.50u: eten en klaarmaken voor middagprogramma
13.00u: start middagprogramma vlotvaren
13.20u: aankomst bij vlot
13.50u: iedereen kletsnat
15.00u: einde middagprogramma en teruglopen naar het kampterrein
15.30u: douchen, wassen en schone kleren aan
17.30u: foerageren!
18.27u: Joris en Ivana gaan eten
18.40u: Inge gaat eten
19.00u: Luc en Maarten gaan eten en Ivana en Joris zijn al klaar
20.20u: start avondprogramma Heksenspel
20.30u: verkenner dik ingemaakt
21.00u: einde avondprogramma en start puinen
22.30u: einde puinen en naar bed
23.00u: snurk

Wist je dat...

- Dit verhaal mede mogelijk gemaakt wordt door J.V.D. Palen kantoormachinehandel?
- Groepje 2 het verschil niet weet tussen een Robin en een kever?
- Luc liever in het water ligt dan dat hij aan de kant staat?
- Ivana en Amy hier niks van gezien hebben?
- Cécile gras kan eten bij aardappelpuree?
- Ze dat best lekker vond?
- Het principe van de bel nog steeds niet gesnapt wordt?
- Linda en Cécile heel goed kunnen make-uppen?
- Dat ten koste ging van Sander's gezicht?
- Bloemkool tegenwoordig broccoli heet?
- Er vandaag zes wc-rollen doorheen zijn gegaan?
- Erika moe is en gaan slapen?

Dinsdag 2 juli

Vandaag zijn we weer eens vroeg opgestaan. Het was namelijk hike-dag!

Maar eerst even foerageren en eten. Daarna vertrokken de eerste groepjes al. Gelukkig hadden we goed weer en konden de regenjassen dus op het kampterrein blijven.

Toen alle groepjes waren vertrokken, vertrok ook de leiding naar hun posten. Joris en Guus zaten bij post 1, maar daar hebben ze lang moeten wachten. Er was maar één groepje gidsen geweest en de andere twee groepjes bleken na 500 meter al verdwaald te zijn. De verkenners daarentegen waren allemaal geweest. Het duurde even, maar dan had je ook wat.

Groepje 3 kwam als eerste aan bij post 2. Ondertussen hadden Maarten en Ivana al gezocht naar de anderen, maar tevergeefs. Er was geen spoor van ze te bekennen! Gelukkig kregen we een telefoontje van één van de gidsen. Dan maar meteen doorsturen naar post 2. Helaas bleek dat ook moeilijker dan gedacht, maar uiteindelijk hadden ze het gevonden.

Luc zat ondertussen bij post 3 te wachten. En dat kon nog wel even gaan duren. Na drie uur wachten kwam daar groepje 3 aan. Nog eens een uur wachten en daar kwam groepje 1 aan. Maar waar bleef groepje 2? Ze zijn helaas nooit aangekomen...

Ondertussen was de rest onderweg naar post 4, waar Maarten en Ivana inmiddels al twee uur aan het wachten waren. Onderweg bleken de gidsen weer wat problemen te hebben. Groepje 3 was verkeerd gelopen en week inmiddels zo'n twee kilometer van de route af. Groepje 2 was nog steeds niet terecht en groepje 1 was gevonden en werd inmiddels afgezet bij post 4. Daar moesten ze van bekertjes een zo hoog mogelijke toren bouwen. Ondertussen was ook groepje 3 hier aangekomen.

Wonder boven wonder liepen de groepjes in één keer goed naar het kampterrein! Maar wie was hier als eerste aangekomen...? Groepje 2! Huh?!

Je zal wel begrijpen dat de gidsen nog veel moeten leren en beter moeten opletten. Oftewel... niet zoveel babbelen onderweg dames! ;-)

Uiteindelijk was iedereen heelhuids aangekomen op het kampterrein en konden we beginnen met barbecueën. Mmmm...!! Iedereen had grote honger. Niet zo gek als je bedenkt dat het inmiddels al 19.30u was. Nadat er goed was gegeten hadden we een vrij avondprogramma. Iedereen was moe en het werd dus ook niet laat na zo'n intensieve dag. Rond 23.00u lagen alle gidsen al op één oor.

Wist je dat...

- De groepjes die als eerste vertrokken ook als eerste zijn fout gelopen?
- Vivianne heel goed kan schieten met een buks?
- Ze deze gelukkig niet op levende doelen richt?
- We hier helaas niet van mochten genieten omdat de buks kapot was?
- Luc vier uur heeft gewacht op groepjes die nooit kwamen?
- Vivianne met spoed naar het ziekenhuis moest?
- Ze daar ook moest blijven slapen?
- Dit een grapje was van Bart?
- De gidsen de hoogste toren hadden gebouwd bij post 4?
- De kippenpoten geen succes waren?
- Holly heel goed kan omgaan met een hangmat?
- Vervolgens Cécile's vest onder de ranja zat?
- Ivana's benen roder zijn dan Maarten's haar?
- Er prille liefdes opbloeien tussen de verkenners en de gidsen?
- Bo dat helemaal niet erg vindt?
- Amy vandaag jarig was?

Woensdag 3 juli

Vandaag konden we eindelijk een keertje uitslapen. Vannacht had er hard geregend en 's ochtends regende het nog steeds. Het ochtendprogramma was dus letterlijk in het water gelopen. Dan maar een beetje improviseren en de tenten gewoon een beetje opruimen.

Tegen de middag vertrokken we naar het zwembad. Het was eigenlijk de bedoeling dat we op de fiets gingen, maar de verkennerstaf was zo aardig om ons even te brengen. Dankjewel!!!

Na een middag vol waterpret, glijbanen, balletjes, ijskoud water in het buitenzwembad, drukte, andere kinderen, een string, een bloedneus, rode neuzen, soppen, en nog wat gespetter was iedereen moe. Op de terugweg was het dan ook behoorlijk stil in de auto.

Gelukkig hoefden de gidsen vandaag niet zelf te koken. De leiding had macaroni gemaakt. Toen we klaar waren met eten stonden de eerste ouders al op de stoep. Het was namelijk ouderavond!

Na een gezellige ouderavond met vlaai, koffie, koekjes, thee, ranja, cola en hier en daar een pilsje, hebben de gidsen nog even bij het kampvuur gezeten tot het tijd was om naar bed te gaan. De dag was snel voorbij gegaan en het was ook snel stil in de kampementen.

Wist je dat...

- Joris 'wist je dat' 'wast je dat' noemt?
- Joris macaroni 'krullie' noemt?
- Joris zelf een 'krullie' is?
- Sander het waterspeeltje een string noemde?
- De verkenners deze graag op hun hoofd dragen?
- Iris vandaag twee keer gevallen is?
- Isa haar broertje het huis uit wil zetten omdat ze een hond wil?
- Sem dus allergisch is voor honden?
- Rianne pijnlijke blaren onder haar voeten heeft?
- Vivianne dit ook heeft?
- Cécile een nieuw vriendje heeft?
- Ze familie van Vivianne wordt?
- De ouders ook vlaai hebben meegenomen?
- Ze natuurlijk ook snoepjes hebben meegenomen voor hun kinderen?
- Ze daar vuile was voor terug kregen?
- Cécile en Linda kapper willen worden?
- Joris dan helemaal niet erg vindt?
- Kamp leuk is?

Donderdag 4 juli

Vandaag zijn we weer vroeg opgestaan. Eerst natuurlijk foerageren en ontbijten. Dat was een quiz-spelletje over Bassie & Adriaan. Vivianne uit groepje 3 had de hoogste score, maar de rest haalde het gemiddelde flink omlaag, wat betekende dat groepje 3 als laatste eindigde. Groepje 1 had gemiddeld gezien de hoogste score. Na het middageten gingen we opstellen omdat we met de fiets naar Weert gingen voor het ruilspeel.

Aangekomen in Weert werd het spel nog eens uitgelegd en konden de kinderen beginnen met ruilen. Ze kregen een wasknijper mee om te ruilen. Het was de bedoeling dat ze zo veel mogelijk ruilden en daarvoor de origineelste dingen terugkregen.

Later op de middag kwamen de gidsen terug met hun geruilde spullen: een slabbetje, parfum, strandballen, brillenhoesjes enz. enz. Tijd om weer naar het kampterrein te vertrekken.

Onderweg zijn we bij de C1000 in Stramproy gestopt om dorp te plunderen. Dat wil zeggen dat ieder groepje in de winkel het avondeten kan uitzoeken. Maar natuurlijk moeten ze dat ook zelf klaarmaken.

Eenmaal terug op het kampterrein begonnen ze ook vrijwel meteen met koken.

Na het avondeten hebben we nog wat spelletjes gespeeld. Maar de gidsen vonden het ook wel leuk om vrij programma te hebben dus daarna hadden ze nog wat vrije tijd. Later op de avond hebben we nog even bij het kampvuur gezeten, maar om 23.00u was het weer bedtijd!

Wist je dat...

- Groepje 3 als eerste met de quiz klaar was?
- Ze uiteindelijk niet gewonnen hadden door het lage gemiddelde?
- Ivana vet goed kan fietsen?
- Dat op de terugweg wel gebleken is?
- Het heel gezellig is in het stafkamp van de gidsen?
- Dat wel gebleken is doordat de verkenners hier vaak zitten?
- We ondertussen al zes gratis Hopper hebben gekregen?
- Beheerder Coen nu gepromoveerd is tot postbode Coen?
- Groepje 2 ijs heeft gegeten?
- Goldenpowerijsjes niet lekker zijn?
- De leiding daar buikpijn van heeft gekregen?

Vrijdag 5 juli

Vandaag werden de gidsen zoals gewoonlijk weer om 8.30u gewekt. Toen ze om 9.00u de tent uitkwamen voor te foerageren, zagen ze er toch niet meer zo fit uit dan een paar dagen geleden. Achja... dan weten wij ook weer dat de papa's en mama's blij met ons zijn ;-)

Na het ontbijt begonnen we met het ochtendspel: Versla De Baron. Oftewel smokkelen!!!

Alle groepen hadden hierbij een eigen "kampement" in het bos. Hierin lagen kaartjes van hun eigen kleur. Deze kaartjes moesten ze naar Bassie brengen in ruil voor geld. Maar onderweg moesten ze goed oppassen voor de Baron en B100. Deze wilden voorkomen dat de kaartjes bij Bassie terecht kwamen. Maar het was ook oppassen geblazen voor de andere groepjes, want ook deze konden hun kaartjes afpakken door middel van een spel: steen, papier, schaar.

Toen alle kaartjes op waren werd het geld geteld en bleek dat groepje 3 gewonnen had met 14.000 euro! Wat een geld zeg. Groepje 2 had 11.500 euro en groepje 1 10.000 euro.

Na het middageten gingen we verder met het middagprogramma: zeskamp samen met de verkenneren. Na heel wat geploeter en gezweet bleken toch alle groepjes nog redelijk wat energie te hebben. Nouja... bijna alle groepjes. Het afsluitende spel was natuurlijk de topper: OZDGA (Oversteken Zonder De Grond Aanraken). Hierbij krijgt ieder groepje een aantal spullen die ze naar de andere kant van het grasveld moeten brengen. Maar dit moeten ze doen zonder de grond aan te raken.

Na alle fantastisch leuke spellen kregen de gidsen en verkenneren nog even vrije tijd.

Om 17.30u werd er gestart met foerageren. Op het menu stond vandaag: groentesoep, aardappelpuree, hamlapjes, rode kool en als afsluiter chocoladevla. Mmm... smullen!

Na het eten was het dan toch echt tijd voor het afsluitende spel van het zomerkamp.

Bassie & Adriaan kwamen langs omdat ze een probleem hadden. Ze hadden een geheime opdracht gekregen, maar ze snapten er helemaal niets van. Stiekem hoopten ze dat de gidsen hen konden helpen. Na heel wat gereken kwamen ze er toch uit. Het was een geheime route naar een schat. Na heel wat Bassiestappen kwamen ze op de goede plek uit. Maar toen was het graven geblazen voor onze gidsjes. En wat voor een schat kwam daar naar boven...!!! Een kist vol met drinken, chips, snoepjes en niet te vergeten insignes van het terrein.

Toen we weer terug waren op het kampterrein werd er nog een tekencontrole uitgevoerd en gingen de meesten al naar bed. De ander bleven nog even bij het kampvuur zitten, maar ook voor hun kwam de tijd om naar bed te gaan.

Truste meiden!

Wist je dat...

- Daantje's schoenen bruin zijn in plaats van wit?
- Groepje 3 een beetje vals speelde bij het smokkelspel?
- Bassie ook meedeed met het spel?
- Hij een mooie oranje pruik op had?
- Je hem dus al van verre zag?
- Isa bijna viel met speerwerpen?
- Rianne 's middags al op vakantie ging?
- Bo probeerde vals te spelen met de kruiwagenrace?
- Dit hem niet lukte omdat de leiding alles ziet?
- Amy bang is in het donker?
- Inge dat ook is?
- Ze blijkbaar bang waren voor Vivianne?
- Vivianne de schoenen van Bassie aanhad?

Zaterdag 6 juli

7.30u... we horen een auto. John is al op het terrein. Vroeger dan het vorige jaar! Snel opstaan en klaarmaken dus!

Vandaag was het weer tijd om naar huis te gaan. Alles moest nog worden afgebroken en worden opgeruimd. Snel beginnen dus.

Om 8.10u werden de gidsen wakker gemaakt en zat de leiding al aan het ontbijt. Na een kort maar krachtig ontbijt werd er aan de gidsen uitgelegd wat ze precies moesten doen.

Na een ochtend tenten opruimen, tenten afbreken, tenten laten drogen, afwassen, poetsen, keukens opruimen, keukens afbreken, kisten opruimen, bagage slepen, vrachtwagen laden, pionierpalen slepen, aanhanger laden, drinken en de totem uitreiken was het tijd om op de fiets te vertrekken naar Horn.

Het zonnetje was intussen al flink gaan schijnen en we hadden nog wat extra flesjes water gehaald voor onderweg. De zonnebrandcrème maakte nog een rondje en hup, daar gingen we.

Dit keer namen we een korte route. Maar we waren nog geen kilometer verder of er had al iemand een kapotte fiets. Tja... verkeners. We zullen maar geen namen noemen.

Toen we in Ittervoort aankwamen hebben we even een korte pauze gehouden met... ijsjes!!!

Vanuit hier was het nog ongeveer 40 minuutjes fietsen. Dus weer snel op de fiets, want iedereen had het warm en wilde stiekem toch wel naar huis.

De tweede helft van de terugreis verliep in vergelijking met de eerste helft soepel. Tegen 14.30u kwamen we terug bij het HK waar de ouders al klaar stonden om hun kinderen in hun armen te sluiten. ;-)

Na een snelle afsluiting bij de vlaggenmast kon iedereen zijn spullen pakken en naar huis.

Tot na de zomer!

Wist je dat...

- De gidsen het vandaag warm hadden?
- De leiding het ook warm had?
- Iedereen uiteindelijk toch nog goed heeft geholpen met afbreken?
- We onderweg Festini-ijsjes hebben gekregen van de leiding?
- Sander's fiets kapot was?
- Guus samen met Sander op de tandem verder is gefietst?
- Alle ouders heel blij waren ons te zien?
- Dit het laatste zomerkamp was voor Vivianne, Amy, Linda en Cécile?
- Dit ook het laatste zomerkamp was voor Maarten en Bart?
- We ze toch wel een beetje gaan missen?