

Hotel Bovenste Onder.

Op vrijdag avond was het dan eindelijk zover. Vanaf half negen konden de kinderen inchecken bij Hotel Bovenste Onder. De receptioniste zat al klaar om de kinderen de sleutel van de kamer uit te delen en zelfs de piccolo stond klaar om met de bagage te slepen. Dit hadden de ouders nog nooit gezien!

Nadat alle bedden waren klaargemaakt werd er geopend. De regeltjes werden uitgelegd en dan kon het kamp toch echt beginnen. Ieder kind moest een ding in de kluis stoppen. Iets dat zij tot zondag konden missen. Er ging van alles in, van zaklampen tot onderbroeken en zelfs reserve tandenborstels!

Zoals bij een echt sjiek hotel was ook in Hotel Bovenste Onder een casino aanwezig. De kinderen kregen een stapeltje geld en konden aan de slag gaan. Het barpersoneel was wel een beetje vreemd. Zij dachten dat zij werkelijk in Vegas waren en veranderde de prijzen van het snoep en drinken telkens! Ook aan de blackjack tafel klopte er van alles niet. De deler had steeds geluk en wist telkens 21 te behalen. Gelukkig dat Pim dit snel doorhad en vlug wat geld ging uitdelen. Plotseling kwam Diana gillend het casino binnen. De kluis was gestolen! De welpen hadden nu een missie, zij moesten proberen om het casinopersoneel om te kopen en erachter te komen of zij iets gezien hadden. Net voor bedtijd werden de hints opgeschreven. De verdachte leek wel erg op Claire... Al was dit volgens de leiding toch echt onmogelijk!

Zaterdag ochtend werd er met een "lopend" buffet ontbeten. Nadat de buikjes gevuld waren was het tijd om een "gezocht" poster te maken. We moesten natuurlijk wel die kluis terug zien te vinden! Toen de posters klaar waren besloten de welpen om vliegtuigjes te vouwen. Het was een geweldige vliegtuigenshow waarbij gelukkig geen noodlandingen nodig waren.

Ook voor de lunch was er een "lopend" buffet. Nadat de buikjes gevuld waren was het tijd om de posters door Horn te verspreiden. Tijdens een puzzeltocht kregen de kinderen de kans om hun poster op te hangen. Het zonnetje was in de tussentijd tevoorschijn gekomen. Het was dus de perfecte tijd om naar buiten te gaan. Terwijl Chris en de overige leiding zich bezig hielden met het voorbereiden van het avondeten, hadden Diana en Claire hun handen vol aan al die posters. Het was nu maar hopen dat iemand wist waar die kluis naar toe was!

Dit Hotel heet niet voor niets Hotel Bovenste Onder. Dus ook tijdens het avondeten stond er een verrassing. De welpen hadden 's ochtends een vreemde vragenlijst moesten invullen, waarvan zij niet wisten wat hier de bedoeling van was. Dit werd met het avondeten allemaal duidelijk. Niet ieder kind kreeg namelijk hetzelfde bestek. Aan de hand van de gegeven antwoorden kregen de kinderen hun bestek. Sommige hadden drie vorken, andere alleen maar een roerstaafje. Alsof het dan nog niet voldoende was, werd het avondeten achterstevoren geserveerd. De pudding stond al op tafel en de soep was als laatste aan de beurt.... Als hoofdgerecht kregen we gebakken aardappeltjes met sla en komkommer. Een frikadel en hamburger mocht dan natuurlijk niet ontbreken.

Als laatste programma gingen we de film Robots kijken. Hier was het duidelijk dat er toch een aantal welpen heel erg moe waren. Aan het einde van de film lag de helft al op bed, terwijl de andere helft nog maar een half oog open hadden. Tijd voor te slapen! Het was dan ook wonder boven zo, dat binnen 5 minuten iedereen lag te slapen!

Op zondag ochtend stond er nog maar 1 ding dat moest gebeuren. Omdat het hotelpersoneel vertrokken was moesten de welpen zelf opruimen. Met een aantal estafette spellen werd er geoefend met snel omkleden, vegen, tafels boenen en bedden opruimen. Het team dat de meeste punten scoorde had gewonnen! Na dat harde werken stond er nog een lekkere beloning te wachten, Een gebakken banaan met chocolade!

Tijdens het smullen drong het tot iedereen door dat de kluis nog steeds weg was. Totdat Claire opeens een hele domme fout bekende! Zij had de kluis boven weg gezet, om er zeker van te zijn dat deze niet gestolen kon worden. Alleen was ze dit helemaal vergeten! Die Claire toch! Snel ging ze de kluis halen zodat iedereen de spullen er weer uit kon halen. Tot verbazing van alle welpen zaten er ook snoepzakjes in!

Gelukkig was alles nog goed gekomen en zit helaas ook dit avontuur er weer op! Wij hopen dat alle welpen van het weekend kamp genoten hebben, en natuurlijk hopen wij ook dat zij de volgende keer weer mee gaan!