

2011 Weekendkamp Horn (Bever)

Weekendkamp bevers

9 en 10 april 2011

Bestemming: Ontdekhoek Sittard

Zaterdagmorgen kwamen de bevers al vroeg op scouting aan. De slaapplekjes werden ingericht en iedereen had veel zin in het kamp.

Om 10.00 uur zijn we met de auto naar Roermond vertrokken om ons daar op het station te laten afzetten. We gingen namelijk met de trein naar Sittard naar de ontdekhoek. Na een reis van ongeveer een half uur kwamen we op plaats van bestemming: de ontdekhoek. Na uitleg van de medewerkers te hebben gekregen, kreeg iedereen een kaartje met de activiteiten erop. Elke bever had vrije keus wat ze gingen doen. Het maken van de chips, de dam in een bak water en het ontwikkelen van een foto waren de favoriete van de bevers.

Het weer was zo lekker dat we 's middags buiten hebben geluncht. Iedereen genoot van het broodje met drinken.

Na de middag hebben de bevers zich nog een paar uur kunnen vermaken in de ontdekhoek.

Rond 16.00 uur zijn we weer per trein terug naar Roermond gegaan. De bevers genoten van de rit en onderweg werd de dag goed doorgesproken. De ene vertelde nog enthousiaster dan de ander. Wat hadden ze er genoten.

Terug op scouting hebben de bevers lekker buiten gespeeld. Ondertussen werden er overheerlijke pizza's bereid. Ook hier werd met volle teugen van gesmuld.

's avonds werd er een leuke film gekeken: Aladin.

Zondag morgen was het vooral voor de leiding vroeg. De kinderen waren al weer wakker en er werd gezellig gezamenlijk ontbeten. Harde broodjes met kaas, worst en hagelslag.

Het weer zat weer mee en in de struiken werden hutten gebouwd. De tijd verstreek en de eerste ouders kwamen hun bever weer ophalen.

We kunnen met de hele groep terug kijken op een SUPER GESLAAGD kamp!!!!