

## 2011 Weekendkamp Horn (Explorers)

Vrijdag 15 April 2011,

Het kamp begon om 20:00, de spullen moesten zo snel mogelijk worden gebracht. Ik ging er zelf even langs rond een uur of 2, toen waren ze alles al op aan het zetten. De eerste Pc's, TV's Muziek installatie enz. kwamen binnen. Ik ging zelf weer na huis maar Jorrit en Luc hebben het opgezet. Verder heeft een vriend van Jorrit(Mike) nog dingen geïnstalleerd, daarvoor nog een dikke merci! Toch ging niet alles volgens plan, de te vele broden bijvoorbeeld. Daarvoor waren we een aardige cent kwijt maar dan denken de meeste een kleinigheidje heb je al gauw(uhuh) Dit probleem heeft zich later nog `matig` opgelost. Om 20:00 kwam ik aan en ik was pikant de laatste. Er hingen grote schermen met beamers. 2 zalen met groot wit scherm en een beamer een adembenemend gezicht zullen we dan maar zeggen. Ik begon zelf eens te spelen met de PS3. We deden COD(Call Of Duty) Black Orps Multiplayer. Het was eigenlijk de computer neerschieten maar op het begin had de PS3 mij vaker dan ik hem. Langzamer werd ik beter. Ondertussen was er een tocht aan de gang. Alle groepen waren voor ons want wij waren laatste. Ik zat zelf bij Max, Igor en Stijn. Door Nina werden we mee genomen in de auto en werden we net buiten Roggel gedropt dicht in de buurt van Panningen. We liepen de weg richting Neer op. Via daar zijn we de Brumholt opgelopen(kijk in de TomTom de straat heet Brumholt.) Via de Brumholt kom je uit op Ophoven. Zo kun je een paar landpaatjes nemen en kom je uit op Op De Bos(dicht bij café Goeden.) Toen zijn we het bos in gelopen. Daar stond een bankje op ons te wachten want even rust hadden we wel nodig. Het was inmiddels 00:00uur(12uur) en we waren in Healen aangekomen. Toen belde Michel waar we ergens zaten want duurde wel erg lang. In Healen hadden we nog steeds geen `totem` want dat was de opdracht, zoek een originele totem. Uiteindelijk werd het een bal die we in de sloot hadden gevonden(Useless). Om half 2 kwamen we uiteindelijk aan en heb ik frikadellen in het vet gegooid voor mijn groepie en even genoten van de heerlijke avond sfeer(urm) De kogels vlogen in het rond. Daarna ging Michel nog even voetbal doen. En rond 3 uur gingen we slapen(op de bank die o zo heerlijk lag) De volgende dag kwam al snel aan bod.....

Zaterdag 16 April 2011,

We werden al vroeg wakker gemaakt door de al zo vriendelijke Real Beckers die `s nachts moest werken voor het belang van het milieu. De koffie werd gezet, het ontbijt werd klaar gemaakt. Ik had nogal spierpijn van de bank maar dat zou vandaag goed komen werd verteld. Het was fijn weer buiten dus hadden we buiten ontbeten. Daarna nam iedereen al gauw zijn plaats in op de bank, stoel of andere zit plaats achter zijn pc, PS3, Wii, of ander soort geluidsobject dat beeld en geluid maakt. We hadden nog even COD gedaan en daarna gingen we naar het zwembad in Roermond. Mensen die een verwondingen hadden, botbreuk of andere mankementen werden gebracht met de auto door Real. Daar ging de fietstocht naar Roermond en dat is wel ongeveer 5000m lange weg tot het zwembad de Roerdomp. We hadden 2 pauzes. 1 bij het tankstation en een bij de AH. Bij de Roerdomp betaalde we van het kampgeld de doorgang met groepskorting. Het zwembad was erg blij met ons, vooral met de glijbaanacties. Maar ze waren er ook erg streng. Om elk iets wel klagen. Rond 5 uur fietste weer terug naar Horn. Toen werd het eten klaar gemaakt door Joris. De soep was klaar en dan riep hij de zaal in met de beamer, daar reageerde iedereen gelijk. Bij de computer kamer lag het anders. Daar moest je voor de computer staan wouden ze reageren of handelen tot actie. Uiteindelijk had iedereen nog gegeten. Eerst gingen we nog COD doen en daarna Fifa11. Dat was een `big happening`. De slechte gingen met de betere mee doen en dan krijg je standen van 7-0. Er werd veel op elkaar geërgerd maar uiteindelijk was het toch gezellig. Rond half 3 gingen de meeste slapen en ik weer op de bank.

Zondag 17 April 2011,

We werden al vroeg eruit gejaagd want iemand had weer zin in een voetbal spelletje(Bremmers). Dit deed/deden hij/wij tot half 12. Ondertussen werd er gegeten. Rond 12 uur gingen we alles opruimen. De spullen van iedereen werd bij elkaar gezocht. Controllers werden terug gegeven aan de eigenaren

en spellen werden gesorteerd. De keuken had een grote schoonmaak nodig en banken werden terug gezet op de juiste plaats. Alles werd nog een nauwkeurig gepoetst en het einde was in zicht. Alles was weer bijna het oude (op de spullen die in de gang en buiten stonden na). De meeste gingen al maar de `oude garde` bleef nog even bij een kostelijk vuurtje zitten. Flesje bier en er werd nagepraat. Rond half 2 was het voor mij ook over en ging eens naar huis.

Wist je dat....

- De groep van Max, Stijn, Igor en Guus erg waren omgelopen
- Dat Guus dit niet wou toegeven
- Dat een groep als totem een stoeptegel had meegenomen
- Hier niets mee is gedaan
- Dat een kleuter met een tv afstandsbediening een gamer is
- Ik dit er totaal niet in zag
- Dat Real niet erg goed is in COD
- Hij hier niets aan kan doen want andere waren met schieten steeds eerder
- Dat Michel nogal bezeten was door Fifa11
- Dat de computer mensen nou niet echt reageerde op dat ze moeste eten
- Op ergernis van Joris is dat toch gelukt
- Dat ze in het zwembad erg blij met ons waren
- Dat de badmeester over Joris een glas water had gegooit want hij lag te slapen
- Dat er bij de Roerdomp veel buitenlanders waren
- Ik hier niets mee wil zeggen
- Dat er nog genoeg eten over was

Dit kamp is medemogelijk gemaakt door:  
De Rowans

© Guus Beckers