

## 2010 Zomerkamp Asten (Esta's)

Zomerkamp 2010 Esta's te Asten

Het thema van het kamp dit jaar was "op zoek naar de verdwenen tijd".

Wat vooraf ging:

Vadertje Tijd heeft een ongeluk gehad en nu is zijn wereldklok in stukken gevallen, maken kan hij hem nog niet, want alle stukken liggen verspreid door de tijd!

Nu vraagt Vadertje Tijd ons om hulp. Zou het deze tijdreizigers en tijdstrijders lukken om alle stukken voor vrijdag te vinden? Lees maar snel verder hoe wij deze week beleefd hebben, 't begon allemaal op zondag 25 juli 2010.

Om 13:30 uur kwamen de eerste enthousiastelingen met hun papa, mama, broertje, zusje, oma, opa en hond al aanlopen. Al snel hadden we een terrein vol met gelukkige gezichten, zenuwachtig, blij maar afwachtend! Wat zou er gebeuren, welke avonturen zouden we beleven, en natuurlijk heel belangrijk voor nu: Wie ligt er langs mij in de tent? Al snel nemen we afscheid van al die mama's en papa's die 't soms toch best moeilijk hebben om hun zoon een week te missen!

Om 15:00 uur openen we officieel 't kamp samen met de kabouters, stiekem vinden de esta's het wel leuk dat we een gezamenlijk kamp hebben. Na het officiële gedeelte, een yell en de regels van deze week vallen de eerste regendruppels.

Pff, snel naar bed voor de rondleiding.

Daar komt vadertje Tijd aangelopen, hij komt uitleggen hoe de week gaat verlopen en dat we nu naar een nieuwe tijd vertrekken. Hiervoor hebben we de "Poort der vreemde werelden" nodig, die hij meegenomen heeft en achter het gebouw geplaatst heeft. Samen lopen we door de poort en komen al snel in de prehistorie terecht waar ons een gids te wachten staat die ons kan begeleiden in deze tijd.

Nog even snel op de foto met Mister D (zoals vadertje tijd nu al genoemd wordt door velen.. Lees: Jorn, sander, joep). En dan zien we daar Holbewoner Mauro die ons meeneemt naar de prehistorie. Even een tikspel spelen, bulldog volgt al snel en dan is het tijd voor soep en broodjes knakworst. Dit smaakt dan ook heerlijk en de buikjes zijn gevuld.

Hierna gaan we een wandeling maken om alles in en om het terrein te verkennen en om in de bos te spelen.

Om 21:30 uur begint te tekencontrole. De gezichten, voeten, handen en tanden worden gepoetst en het bed ingedoken.

Na nog heel wat kletsen slapen ze heerlijk!

Maandag 26 juli 2010

Voor sommige een toch wel heel vroege morgen. Ook vandaag hopen we op goed weer! Helaas tikt de regen op de tent, maar vandaag staat in het teken van de middeleeuwen. YES!!! Ridders, gevechten, stoere spellen, koningen, kastelen, echt iets voor onze jongens.

De maandag is ook de dag van de kaartjes sturen naar huis. Veel gekleurd, geknipt en geschreven wordt er. Wat een fijne mama's die al die moeilijke adressen al hebben opgeschreven en postzegels hebben meegegeven! Zo hebben de jongens alle tijd om aan die prachtige kaarten te werken en die heerlijke verhalen te verzinnen voor op het kaartje.

Ridder Pim komt na het afronden van de kaartjes vertellen dat wij vandaag bij goed gedrag gekroond worden! Pff.. spannend hoor. Maar voordat dit echt kan gebeuren worden de esta's omgetoverd tot echte ridders. Hierbij hoort een helm, een ridderpak, een eigen symbool, een riddersnaam en natuurlijk een zwaard!

Ja hoor, hier heeft Ridder Pim ook al aangedacht. Na het maken van deze prachtige outfits kunnen we hiermee op de foto en dan worden ze snel opgeborgen.

Want door het slechte weer buiten hebben Marco en maarten binnen een muziekquiz verzorgd voor de esta's en kabouters. Na het eten worden de kostuums aangetrokken om buiten wanneer het een beetje opgeklaard is te spelen. De ridderspelen komen te voorschijn en de middag kan niet meer kapot.

Na het eten hadden wij een heuse kroningsavond op de planning, maar Pim kon al die spanning niet

aan, wat werd er toch geheimzinnig gedaan. De jongste onder ons lieten af en toe een giechel ontsnappen en ook de vele glimlachjes en geheime blikken werden al de hele dag naar Pim geworpen. Wat was er toch aan de hand, had hij iets gemist, hij wist dat hij nog geïnstalleerd moest worden, maar waarom werd er dan ook zo geheimzinnig rondom Marco gedaan.

Al snel werd het duidelijk, Marco en Pim werden beide geïnstalleerd.

Alle esta's waren uit het dolle, wat vonden ze dit geheim bewaren toch spannend en wat hadden ze dit goed gedaan. Aan de hand van zelfontworpen opdrachten door leiding en kinderen konden Marco en Pim hun insignes verdienen. Het werd een heel leuke avond.

Ook werd een nog een kroning verricht, Koning Ties werd gekroond, hij had het zo ontzettend goed gedaan de afgelopen dagen!

Hij had een ruzie gestopt, hij was niet opdringerig, luisterde erg goed, was vriendelijk, zorgde goed voor de natuur en hield zijn spulletjes netjes! Hij kon met alle esta's goed opschieten en dat maakte hem een koning die iedereen fantastisch vond. De esta's vonden het ook allemaal een goed idee.

Nadat Koning Ties iedereen tot ridder geslagen had werd het al snel bedtijd.

Timo had een ontzettend leuk boekje bij, dat werd voorgelezen voordat alle oogjes dichtvielen! Het ging over de avonturen van een klas op uitstapje, het leek wel een beetje op ons zomerkamp. Wat was dit toch een leuke dag. Tijdens het lezen vielen dan ook de verschillende oogjes al snel dicht.

Dinsdag 27 juli 2010

Vroeg opstaan, vandaag hadden we highland games erg leuk en spannend. Na het eten hebben we toverdrank gemaakt en Paulien's verrassing voorbereid, want zij neemt vanavond afscheid van ons. Hierna hebben we nog vrij gespeeld, heerlijk om te zien hoe iedereen zich vermaakt.

De voetballers spelen in het midden van het veld. Frans, Remco en Bram spelen graag met stoepkrijt op de helling. Tim v. die zich deze week bij de groep gevoegd heeft hoort er ook al helemaal bij, hij is dan ook net als de rest een echte tijdreiziger geworden!

Om iedereen zo te zien genieten, daar is al die voorbereiding voor, hier doe je het voor. Die momenten dat je ze helemaal ziet genieten, allemaal goed met elkaar kunnen opschieten en zich lekker amuseren.

Frans nam vanavond ook afscheid hij gaat op vakantie, bedankt Frans voor de fijne dag, ook namens Remco die deze week in jou een fijne vriend zag!

's Avonds hebben we ook afscheid genomen van Paulien die al jaren leidster was bij de esta's. Wat zullen we jou missen! De kinderen hebben prachtige dingen gemaakt, we hebben hapjes, marshmallows op het vuur, optredens en gezelligheid. Natuurlijk hadden we ook bedankje gemaakt in de vorm van een raamdecoratie met allerlei zelfgemaakte klokken aan, waar iedereen een persoonlijke boodschap opgeschreven had! Paulien had voor ons een opdracht, 3 groepjes kregen elk een stoel die ze moesten optoveren in een prachtige troon.

Zo zag je hoe Sem en Jorn omtoverde tot echte regelaartjes en alles tot in de puntjes regelden, maar ook Ruben zijn eigen mening liet horen wat een prachtige stoel tot resultaat had!

Paulien was in haar nopjes en de avond kon niet meer kapot, na een traantje en een lach konden wij ook terugkijken op een prachtige tijd met Paulien en een leuke avond!

Hup, snel naar bed, want morgen wacht ons een vermoeiende, maar superleuke dag!

Woensdag 28 juli 2010

Vandaag werden er verschillende kinderen wakker met een lach, nog nooit werd er zo snel omgekleed, gewassen en ontbeten.

Vandaag gaan we naar het zwembad!! Er is ouderavond en ook dat houdt in snoepjes, ouders, knuffels geven, en even hun woordje kwijt kunnen.

Na het ontbijt werd dan ook snel de tent opgeruimd, de tent geveegd, de was klaargezet wanneer nodig voor al die mama's en de zwemtas klaargezet. Wij hadden gisteren al verschillende mama's en papa's opgetrommeld om te rijden naar het zwembad, vanwege het slechte weer de afgelopen dagen. Hier kunnen we ook vandaag niet voor 100% vanuit gaan en dat zou erg jammer zijn voor de kinderen. Gelukkig hadden zich genoeg ouders opgegeven om te rijden (heen en terug).

Bedankt hiervoor, zonder jullie was ons dit niet gelukt! We gaan naar de ijzeren man in weert! Waar we lekker buiten kunnen liggen nu het zonnetje nog aan de hemel staat. Er wordt gezwommen, geklauterd, gespetterd, gegeten ( door Ties, Jorn, Joep, Sander heeeel veel gegeten, dat was 't belangrijkste, eerst die boterhammen opeten en dan zoveel mogelijk friet eten!!) Goed bekeken hadden ze zich het wel, frietjes, ijsjes, snoepjes, drinken, frikandelen etc alles werd gedeeld! Wat een groepsgevoel. Hahaa... geweldig om te zien. Maar ook zijn hier al snel de centjes op en ook zij doken

het zwembad in. Samen met Onno, Tim, Tim, Remco, Bram, Sem en Robin hebben we de buitenglijbaan uitgeprobeerd, dit was echt super gaaf!

NA terugkomst op het terrein hebben we snel gegeten en hierna kwamen al snel de ouders voor de ouderavond.

Maar vrijwel alle kids waren zo moe dat er al verzoeken kwamen om half 8 om alsjeblieft naar bed te gaan. We hebben dan ook snel besloten om het avondprogramma een ander keertje terug te laten keren en nadat de ouders waren geknuffeld en uitgezwaaid werd er direct het bed ingedoken en werd het boek van Timo op schoot genomen en lazen we nog een paar bladzijden waarna iedereen in diepe rust in slaap viel!

Donderdag 29 juli 2010

Vandaag hebben we een overheerlijke dag, we hebben een speurtocht naar de verdwenen puzzelstukken, want ondertussen hebben we toch stiekem 6 stukken verzameld.

We vonden ze in slaapzakken, tassen, tussen bomen, onder stenen, in de bos en in het gebouw.

Ook werd er vandaag geBBQ't. Lekker, hier hadden we wel zin in.

Deze ochtend was Patty ziek, zij lag in bed! De esta's hadden haar dan ook op een leuke manier beterschap gewenst en vertrokken op hun tocht!

Na terugkomst stond alles al klaar voor de BBQ. Heerlijk hebben we 's middags gegeten. De kinderen mochten zelf hun vlees warm maken op de BBQ!

Met samenwerken ging dit erg goed, de een haalde drinken, de ander eten, de ander lette op het vlees!

Na het eten hebben we nog spellen gedaan op het grasveld.

Na de boterhammen 's avond hebben we de mastergame gedaan waarbij Robin, Sem, Onno, Tim, Peter en Remco als sterkste naar voren kwamen.

Hierna doken ook wij het bed in om ons voor te bereiden op de laatste dag.

Vrijdag 30 juli 2010

Vandaag was de laatste dag, wat een heerlijk kamp was dit!

We begonnen met opruimen van de tent, de spulletjes moesten ook weer allemaal in de tas. De slaapzak opgerold, de matjes leeg laten lopen.

Op weg naar de speeltuin dan maar, hier hebben we ons de hele dag fantastisch vermaakt, met een lekker ijsje tussendoor vonden ook wij het wel uit te houden! De kinderen hebben geschommeld, in de modder gespeeld, rondgerend, uitgerust en gegeten! Na terugkomst stonden de frietjes klaar, lekker een kroketje of frikandelletje erbij! Mmm... het smaakte erg goed.

Vader Tijd is ook nog langsgekomen want geloof het of niet! Het is ons gelukt, net op het laatste moment vond Peter nog een stukje bij de vrachtwagen. Dit was onze redding en we konden afscheid nemen van Vadertje Tijd.

Na het eten komen de ouders, broertjes en zusjes de esta's weer ophalen, het wordt tijd om naar huis te gaan! Hierbij nemen we afscheid van jullie, het was een fantastisch kamp, we hebben genoten!

Bedankt voor het leuke kamp, het was geweldig!