

2010 Zomerkamp Asten (Kabouters)

Zomerkamp 25 t/m 30 juli

Het thema van het kamp was dit jaar "De erfstukken van Scouting Nederland".

De kinderen maakten tijdens het kamp kennis met Mevrouw van Biddenbenegouwen. Ze heeft vroeger Scouting Nederland helpen opstarten. Inmiddels is ze oud en gaat haar gezondheid achteruit. Ze is van rijke afkomst en heeft in de loop der jaren verschillende scouting erfstukken gekocht. Nu haar gezondheid achteruit gaat wil ze deze waardevolle bezittingen afgeven. Ze had onze groep daarvoor uitgekozen. De erfstukken kregen we echter niet zomaar, daar moesten we iets voor doen. Lukte het ons om alle opdrachten goed uit te voeren?

Mevrouw van Biddenbenegouwen was bang voor diefstal. Lukte het om de erfstukken uit handen van de dieven te houden?

Lees vlug het onderstaande kampverslag!

Dag 1

Vandaag begon goed. De eerste kids waren al om half 2 aanwezig. Nadat iedereen de spullen had klaar gelegd en de ouders vertrokken waren, begon het een beetje te miezeren.

De opening was het eerste wat volgde samen met de Esta's. Sophie mocht bij ons de vlag hijsen.

Hierna gingen de Kabouters en Esta's hun eigen weg.

De rondleiding over het terrein en in het gebouw begon. De kinderen keken vol aandacht. Natuurlijk moesten ze goed onthouden waar de wc's waren en waar ze zich moesten wassen.

Omdat het buiten nog steeds aan het regen was, mochten de kinderen eerst even vrij spelen.

Daarna gingen we onze kamptotem maken. Dit jaar was dat een vlag met iedere tent een eigen naam bordje.

Ondertussen kregen we hoog bezoek van Mevrouw Biddenbenegouwen en haar notaris mevrouw Joosten. Na even te hebben geluisterd naar deze personen kregen de kinderen te horen dat ze 5 erfstukken mochten hebben. Natuurlijk niet zomaar. Hier moesten ze 5 opdrachten voor uitvoeren. Voor elk erfstuk 1. Als ze die alle 5 goed uitvoerde mochten ze de erfstukken mee naar Horn nemen.

Nadat deze personen vertrokken waren gingen we pictonary doen. Toen dit klaar was moesten de kinderen handen wassen en aan tafel. Hier kregen we lekkere tomatensoep en broodje knak. Janet had 3 kommen soep op en 2 broodjes!

Na het eten was er natuurlijk weer de oude vertrouwde corvee. De rest van de girls mocht even vrij spelen in de tent of buiten. Toen alles klaar was zijn we een spel met beren en bijen gaan doen. De beren hadden honing gestolen en de bijen moesten deze terug pakken. Dit gebeurde door de beren een wasknijper te geven. En de bijen moesten dit afpakken.

Toen iedereen moe was van het rennen zijn we even bij het kampvuur gaan zitten. Helaas regende het alweer en moesten we schuilen onder de partytent waar we liedjes hebben gezongen.

Nadat het weer gestopt was zijn we weer even bij het kampvuur gaan zitten.

Uiteindelijk was het tijd voor het logboek schrijven.

Dag 2

Vanmorgen om 8 uur waren de kinderen allemaal al helemaal fit en klaar om op te staan.

Toen ze bij de schilderijen gingen kijken zagen ze dat die gestolen waren. In de buurt vonden ze een paar voetstappen, een zaag en een tang.

Na het eten mochten de kinderen een kaartje sturen naar huis. Helaas regende het op dat moment zodat we binnen moesten blijven. Nadat de kinderen een kaartje klaar hadden mochten ze een vriendschapsarmbandje maken. Na het maken van een armbandje was het alweer lunch tijd.

Toen iedereen lekker gegeten had, hadden Marco en Maarten een snelle quiz in elkaar gezet met muziek vragen. Toen vond Janet een schilderij terug.

Toen dit klaar was kwamen we tot de conclusie dat het de komende 3 uurtjes droog zou zijn en we gewoon de speurtocht konden lopen. Helaas is het laatste groepje op de laatste paar meters nat geworden.

Om 6 uur was het etenstijd en hebben we overheerlijke aardappelpuree met kip en erwten met worteltjes gegeten.

Helaas regende het weer.

Na het eten hebben we Wie Is Het in het groot gedaan.

Hierna hadden we een speciale verassing voor Marco en Pim. Deze zouden geïnstalleerd worden. Maar natuurlijk niet zonder eerst een aantal opdrachten te hebben gedaan.

Daarna hebben we nog een naam van natuurproducten gemaakt. Dit vonden de kinderen allemaal erg leuk omdat ze hun eigen creativiteit hierin kwijt konden.

Toen was het tijd voor het schrijven in het logboek en naar bed te gaan. Het was immers al 10 uur.

Tot morgen!

Dag 3

Vanmorgen konden we vrolijk opstaan. Eindelijk scheen de zon. Nadat iedereen gewassen was en gegeten had, gingen we toneelstukjes verzinnen en oefenen voor alle papa's en mama's. Iedereen vond het jammer toen we om 11 uur moesten stoppen om de tenten op te ruimen. Toen iedereen zijn eigen kleren weer in de tas had gestopt gingen de kinderen een verzonnen spel van Tessa en Sanne doen speedbal heette dit spel.

Monique ging kijken of er post was. Raad eens wat daar tussen zat? Een brief van Mevrouw van Biddenbenengouwen. Hierin stond dat ze blij was te horen via de notaris dat er weer 1 schilderij was terug gevonden. Toch vond ze het vreemd wie ze gestolen zou kunnen hebben. Ze wenst de kinderen succes met de letter C.

Omdat het nu nog lekker weer was hebben we na het middag eten de waterspellen gedaan. Het was een soort estafette waarbij de kinderen tegen elkaar moesten strijden. Uiteraard met water. Er was ook een spel waarbij ze moesten touwtrekken op een zeep- waterbaan. Omdat je er nogal vies van werd, mochten de kinderen in het zwembad. Hierin hebben ze zich kostelijk vermaakt.

Toen iedereen omgekleed was hebben we een spel van de letter C gedaan. Dit was een sein spel. Doormiddel van lampjes konden de kinderen naar elkaar seinen. Dit deden ze door het lampje lang of kort vast te houden. Voor elke letter stond er een apart teken. Om de beurt mochten ze een vraag en maken en deze doorsturen naar elkaar.

We hadden nog even tijd voor het eten dus hebben we nog een memoriespel gedaan. Hierbij moesten kinderen 2 kaarten die bij elkaar zoeken door de letters bij de cijfers te schrijven.

Na het eten gingen we casino doen.

Hier konden de kinderen om de beurt spelletjes doen door muntjes in te leveren. Als ze gewonnen hadden, kregen ze de muntjes van iedereen die ook ingezet had.

Ook konden ze voor de hoofdprijs het gewicht raden van Joyce. Daantje zat er als enige goed in de buurt.

Het was alweer tijd om het logboek te gaan schrijven.

Toen de kinderen zich aan het wassen waren vonden ze spullen van de inbreker. Deze hebben ze natuurlijk goed bewaard.

Het was tijd om te gaan slapen op naar een volgende spannende dag.

Dag 4

Eindelijk was het zover, papa en mama zouden vanavond heel even komen. De kinderen konden niet wachten. Maar eerste een spannende dag met veel plezier.

Na het ontbijt kwam de notaris langs. Ze kijkt een beetje raar rond op het terrein. Ook vraagt ze zich af hoe we al aan 3 schilderijen kwamen.

Toen we naar buiten kwamen, stonden alweer de ouders te wachten die met ons mee zouden gaan naar het zwembad. Die hadden we gebeld, toen we zagen dat het niet zo'n lekker weer zou worden.

We gingen zwemmen in Weert, de Ijzerenman.

Ondanks alles was het gelukkig lekker weer en konden we buiten liggen. We waren niet de enige groep die ging zwemmen in Weert. Het was aardig druk. Sommigen kinderen kwamen zelfs vriendjes en vriendinnetjes tegen.

's Middags hebben we met de kinderen een waterspel gedaan van de letter O wat staat voor outdoor. Ze moesten met een balletje geklemd tussen 2 personen naar de overkant en toen via een touw weer terug.

Toen we terug kwamen op het gebouw was het alweer etenstijd.

Eenmaal klaar met eten waren er al papa's en mama's die kwamen voor de ouderavond. Alle kinderen waren blij om hun vader en moeder te zien. De grootste verrassing was nog wel dat Shirley's moeder ook kwam.

De kinderen hadden toneelstukjes ingestudeerd. Deze kwamen natuurlijk aan bod toen alle ouders alles had gezien en de kinderen flink geknuffeld hadden.

Het afscheid was heel zwaar. Alle kinderen waren aan het huilen.

We zijn het logboek gaan schrijven en toen naar bed gegaan.

De meeste kinderen waren toen alweer over het verdriet heen.

Dag 5

De morgen begon weer vroeg voor sommigen kinderen. Toen iedereen weer fris en fruitig klaar was met eten zijn we 6-kamp gaan doen.

De 6-kamp was in een speeltuintje iets verderop. Er waren 6 spellen.

Verspringen, evenwicht houden, vragen over wat je van elkaar weet, snelheidsparcours, krantenslinger maken en basketballen.

Na de 6-kamp stond de barbecue al klaar voor gebruik. De kinderen mochten in kleine groepjes hun eigen eten klaar maken.

Dit ging heel erg goed. Af en toen viel er iets in de as maar het meeste was nog wel te redden.

Omdat het nu nog lekker weer was zijn we na het eten het levend monopoly spel gaan doen. Dit was even wennen maar uiteindelijk heel erg leuk.

Toen we terug kwamen op het gebouw om een boterhammetje te eten zagen de kinderen een verdacht persoon lopen over het terrein. Ze rennen deze achterna en denken dat dit de inbreker is. Hij heeft namelijk vieze modderschoenen aan.

Na de boterhammen vinden de kinderen weer een erfstuk. Natuurlijk komt deze weer bij Daantje in de tent erbij.

's Avonds hebben we nog enkele reactiespellen gedaan.

Na deze intensive dag zijn de kinderen weer verder gegaan aan hun logboek. Uiteraard ging iedereen meteen hierna slapen.

Morgen zou de laatste dag zijn.

Dag 6

's Morgens waren de kinderen met moeite wakker te krijgen. Toen iedereen op was konden we beginnen aan het ontbijt.

Voor we naar de speeltuin gingen, hadden we nog een leuk spelletje. Water op zeil. De kinderen kregen een vierkant zeil. Hierop kwam water en toen moesten ze het water in een emmer zien te krijgen. Dit viel nog niet zo mee. Het was best moeilijk.

Voordat we konden gaan kwam mevrouw van Biddenbenengouwen op bezoek. Toen ze met haar aan het praten waren, zagen de kinderen 2 personen over het terrein lopen. Hier renden ze meteen achteraan en het bleken de notaris en de inbreker te zijn. Ze hadden het laatste schilderij bij zich. De kinderen pakten deze af. Toen ze de inbreker en de notaris goed vast hadden vroegen ze een paar duidelijke vragen. Mevrouw was hier helemaal van onder de indruk en besloot de kinderen allemaal hun scoutdiploma.

Toen alles opgelost was konden we gelukkig rustig op de fiets stappen en naar de speeltuin gaan.

In de speeltuin hebben de kinderen zich goed uitgeleefd en de hele dag gespeeld. Toen ze uiteindelijk moesten gaan vond niemand dit leuk.

Terug op het gebouw hadden we lekker frietjes gegeten. Toen we klaar waren kwamen er al ouders.

Uiteindelijk was iedereen blij om naar huis te gaan en konden wij gaan afbreken.