

2010 Weekendkamp Tildonk/Brussel (Dobberstam)

Woehoe! Het was weer zo ver! Een lekker weekendje kamp. En wel helemaal naar het buitenland deze keer.

Vrijdagavond verzamelde iedereen zich op de stambasis. Met goeie zin en beperkte bepakking ivm beperkte plaats in de auto. Hierbij bleek Han al gewond te zijn (rug kapot) en om goed te kunnen zitten gaf hij de voorkeur aan zijn eigen auto. Liefst met chauffeur, dus Niels was de pineut en mocht daar achter het stuur kruipen. Omdat Vero een nacht van maar 4 uur achter de rug had (tja dat heb je wel eens met peuters...) wilde zij ook graag een chauffeur en dus kroop Marco achter het tweede stuur. Zo hadden we ineens plaats genoeg voor alle bagage en konden we vertrekken. Op naar België.



Onze bestemming voor de eerste nacht was een "camping" in Tildonk. Hier woont de stamadviseuse van de Dobberstam en we vonden het tijd (nadat een aantal van ons met Werchter de camping al getest hadden) hier weer een keer te gaan kamperen. De koepeltjes stonden al gauw op en ondertussen had onze gastvrouw met haar zoon het vuur al goed branden. Onder het genot van wat drinken, een paar goeie moppen en een warm vuur bleek de keuze voor het optionele programma (kermis in Leuven) toch niet zo heel makkelijk. Uiteindelijk werd per stemming (4 tegen 1) toch op het laatste moment besloten de bus naar Leuven te pakken. Gelukkig dat Joris zo snel was en de buschauffeur zo lief om even te wachten. We konden zelfs voor nop mee naar Leuven.

Vol verwachting bereikte we deze grote kermis (die wel een maand duurt). Helaas bleken wij wat laat op de kermis te zijn (rond half twaalf) en dus waren de meeste attracties gesloten. De attracties die wel open waren sloten om twaalf. Dus tegen de tijd dat we de kermis verkend hadden, wat "smoutebollen" genuttigd hadden en een paar rondjes in de botsauto's hadden gemaakt was het alweer tijd om de bus terug te pakken. Dit omdat zelfs de kroegen op de laatste dag van de kermis redelijk uitgestorven waren. Op de camping kregen we het vuur nog aan en hebben daar nog even zitten buurten. Toen was het toch wel bedtijd, want de volgende dag moesten we vroeg op.

Zaterdag stond een voettocht van Tildonk naar Brussel op de planning. De organisatie wilde graag rond 11 uur vertrekken. Maar omdat het de avond daarvoor gezellig was geweest en sommige



mensen niet zo heel snel uit bed kwamen liep alles een beetje uit. De organisatie reed met de gastvrouw naar de camping in Brussel om de tenten al op te zetten voor de

tweede overnachting en om de auto daar te droppen. In de tussentijd kreeg de rest een aantal puzzels te maken waarmee het coördinaat van de camping uitgerekend kon worden. De puzzels bleken toch wel moeilijk (en in een zat zelfs een fout) dus bij terugkeer kreeg de organisatie flink de oren gewassen. Er werd toen maar gauw besloten om aan te lopen en dus werd er rond kwart over twaalf eens flink de pas ingezet. Gelukkig klopte de routebeschrijving wel en ondanks de verschillende tocht-technieken schoot alles toch wel op. Zelfs een aangeboden lift naar Brussel werd vrolijk afgeslagen. Onderweg hebben we nog onze goede daad verricht door een schaap dat vast zat met zijn kop in de omheining te bevrijden.

Er werd ongeveer halverwege gestopt voor een heerlijke lunch van soep en broodjes knak. De meegesleepte peaks deden hier hun werk prima en onder een warm zonnetje lieten we ons alles smaken. We moesten nog stevig de pas erin zetten omdat we op tijd in Brussel wilden zijn om nog gezamenlijk wat te gaan eten, want helaas moest Joris ons die avond al verlaten. Rond zes uur arriveerden we op de camping en na een korte pauze waarin de tenten even werden ingericht en



sommige voeten gelucht moesten worden was Niels zo lief om Vero's plaats achter het stuur over te nemen. Op naar Brussel. Niels wist nog een goed sparerib restaurantje en daar zijn we dan ook gaan eten. Snel genoeg was het al tijd om het station te gaan zoeken. Dit was niet op loopafstand, dus werd de auto weer opgehaald uit de parkeergarage en met Han als navigator werd er een poging gedaan een weg te banen door de Brusselse jungle. Dit bleek moeilijker dan verwacht omdat Han zijn TomTom een beetje moe was en de snelheid van Niels niet bij kon houden. We bereikten het station net op tijd. Dag Joris, en toen waren er nog vier... We besloten nog even de stad in te gaan en er werd een leuke soort van commerciële Irish Pub gevonden, waar we konden zitten, een biertje drinken, goeie muziek luisteren en vooral mensen kijken. Na een tijdje hebben we nog een rondje door de stad gelopen en besloten terug te gaan naar de camping. Daar had men ons gezegd dat er nog een feest was 's avonds waar we ook welkom waren. Dat feest bleek een hele foute 50ste verjaardag van een vaste gast met een nog

foutere DJ die hele foute muziek draaide. Kortom een feestje waar Niels het enorm naar zijn zin had. Hij had binnen een paar tellen weer vlaai, consumptie bonnen en wat vrouwen (45+) gescoord. De schrijver van dit verhaal heeft zich dan weer enorm geamuseerd met het lachen onder ons, om Niels



en om alle wazige feestgangers, de dj en de campingeigenaren. Wat een party. En het ging nog lang door ook.

Zondag hadden we nog een aantal opties. We konden zwemmen, naar een vliegshow, naar

het Atomium en naar mini-Europa. Er waren wel een aantal kleine details naar voren gekomen. Brussel bleek een autovrije zondag te hebben en met het openbaar vervoer was het ongeveer 45 minuten naar het centrum vanuit de camping. De vliegshow bleek bij Leopoldsborg te zijn. Dat is vlakbij huis en niet vlakbij Brussel. Daarbij was het beslissend vermogen die ochtend gedaald tot een dieptepunt. Dus Brussel in gaan was uiteindelijk geen optie meer. Uiteindelijk werd gekozen (3 tegen

1) voor zwemmen. Niels wist bij Bokrijk nog wel een zwembad en toen we Han's auto op de eerste camping op hadden gehaald hebben we koers gezet richting Bokrijk. Daar bleek echter geen zwembad, maar wel op een vakantiepark daar in de buurt. Erg leuk zwembad met een hele

goeie wildwaterbaan. Ik heb begrepen dat er weer de nodige mensen "per ongeluk" omver gegaan zijn...

Het kamp werd uiteindelijk afgesloten met een welverdiende pizza op de stambasis.



Ik wil hierbij speciaal bedanken:

Dobberstamleden: voor een leuk weekend, het lachen en de fun

Stamadviseduse: voor het ter beschikking stellen van camping (incl. kampvuur, oven, hulp bij het puzzelen) de tip over de auto vrije zondag en het taxien naar Brussel

De vaste gasten van de camping in Brussel: voor de vlaai, het lachen en het drinken

De Dj van de camping in Brussel: voor de slechte muziek

De slachtoffers van de dobberstam in het zwembad: voor het al dan niet vrijwillig slachtoffer zijn

Sfinkx: voor de welverdiende pizza