

2010 Weekendkamp Horn voorjaar (Kabouters)

Weekendkamp 4, 5 en 6 juni 2010



Begin juni hadden de kabouters weekendkamp. Tijdens het kamp stond het spel: 'Game of Destiny', centraal.

Het Engelse woord Destiny betekent 'bestemming'. Tijdens het spelen van het spel deden we verschillende bestemmingen aan. Te noemen: de lucht, water, ruimte, stad, woestijn en jungle. Wat we daar beleefden lag aan hoe de kinderen zelf het spel speelden.



Kwam een groepje met de pion op een rood vakje, dan werd er volop gepuzzeld. Blauw was een kanskaart, geel leverde punten op, wit was alleen voor de zwarte pion, zwart betekende verder lopen met de zwarte pion tot dat je een wit vakje passeerde. En groen was een gezamenlijk spel. De spellen waren gericht op lucht, water, ruimte, stad, woestijn en jungle.



Zodoende hebben we onder andere een vliegtuigje leren vouwen, gegleden op een zeepbaan, een waterraket de lucht in gepompt, een speurtocht gelopen door de jungle (dorp), een witte sokkenrace gedaan door de woestijn.

Daar het een warm weekend was en iedereen zwemkleding had meegenomen werd er ook volop gezwommen in ons mega groot zwembadje. Ook hadden we zaterdagavond een bbq. Het weekend was zeer geslaagd.