

## 2010 Weekendkamp Horn najaar (Welpen meisjes)

WEEKENDKAMPVERSLAG WELPENMEISJES 26-27-28 NOVEMBER 2010

Thema: Oosters kamp

Om 18.30 uur was iedereen op het HK met de slaappullen. De bedjes werden gespreid en na afscheid van de ouders genomen te hebben, kon het kamp beginnen.

Na een spectaculair oosters optreden van de leiding, zaten we allemaal in oosterse sferen en hadden we inspiratie voor het maken van een schitterende lampion. Met de geknutselde lampionnen gingen in optocht naar het veld aan de Land van Eykstraat. Daar werd het spel dodende straal gespeeld, totdat we allemaal blauw van de kou zagen. Snel terug naar de thuishaven en daar opwarmen met thee en koek. Toen was het tijd om naar bed te gaan, dus tandjes poetsen en pyjama aan. Na nog kletsen in bed, werd het uiteindelijk stil en sliep iedereen als een roosje.

Om 8.00 uur liep de wekker af en was het tijd om op te staan. Na een heerlijk ontbijt, deden we sportschoenen aan en gingen we oosterse estafettespelen doen. Na de spelen werden de welpen in 5 groepen verdeeld en gingen de groepen zich voorbereiden op hun act voor de bazaar van zondag morgen, waar de ouders voor uitgenodigd zijn. We hebben een fakir, een vechtsport, een harem dans, slangenbezweerders en een waarzeg act. Iedereen deed zijn uiterste best om er een spektakel van te maken.

Na dit alles hadden we honger gekregen en was het tijd voor een lekker stuk Turks brood. We smikkelde er lekker van en toen iedereen zijn buikje rond gegeten had, gingen we wat leuke knutselen. Iedereen mocht een doosje versieren met glitters en mooie steentjes en men kon haar hand laten beschilderen. Sommige vonden het leuk om niet de hand te beschilderen, maar een soort tattoo aan te brengen op buik of rug. Toen alles opgeruimd was gingen we buiten levend kwartetten. Het was best koud, dus binnen korte tijd hadden we het koud gekregen en gingen we binnen weer lekker opwarmen en nog wat oefenen voor de bazaar.

Rond 16.30/17.00 uur was het tijd om ons bezig te gaan houden met het avondeten. We gingen een hele oosterse maaltijd bereiden, met bami en nasi; gebakken banaan; loempia's; omelet en kip in zoetzure saus. Het kostte best wat kruim om alles in goede banen te leiden en alles op tijd klaar en warm te hebben. Uiteindelijk konden we dan toch aanvallen en het smaakte voortreffelijk!

Na de enorme afwas, konden we ons bezig gaan houden met een zwaard gevecht. Het zwaard werd met de punt in verf gedoopt en daarmee moest je de ander verwonden. Het gaf een hoop lol en toen iedereen aan de beurt was geweest, gingen we ons omkleden voor de installatie van de nieuwe welpen.

Na de installatie, hadden we een klein feestje met thee, ranja, koek en snoep. Iedereen smulde ervan en na nog een klein spelletje gedaan te hebben, was het weer tijd geworden om de bedjes op te gaan zoeken. Na op bed nog gedold te hebben ging iedereen lekker slapen.

Om 8.00 uur lagen de meisjes, de meeste tenminste, nog te slapen. Maar het was toch echt tijd om op te staan! Na het ontbijt werden de spullen weer in gepakt en werd alles aan kant gezet en werd de zaal omgetoverd tot een oosterse bazaar. We deden nog een laatste generale repetitie en toen iedereen tevreden was over de act, hadden we nog tijd voor een spel.

Om 11.00 uur kwamen dan de eerste ouders en deze werden verwelkomt met koffie/ thee en een wafel. Na met de kinderen bijgekletst te hebben begon dan toch de voorstelling op de bazaar. De kinderen lieten hun act zien en nodigden ook enkele ouders en broertjes of zusjes uit om mee te doen met hun act. Het was een groot succes! Om 12.00 uur was het tijd om afscheid te nemen.

Het was weer een gezellig en leuk kamp geweest.