

2010 Weekendkamp Horn Bevers

Beverkamp 13 en 14 november 2010

Hotel Prinsheerlijk***



Zaterdag morgen arriveerden de bevers in het prachtige drie sterren hotel. Nadat ze hun koffers en andere spullen in de gasten verblijven hadden neergelegd zijn we begonnen met het programma.

We begonnen natuurlijk om mooie tekeningen voor sinterklaas te maken. Hij komt deze dag aan in Nederland en met zijn allen zouden we de schoen zetten 's avonds. De ene na de andere mooie kleurplaat werd ingekleurd. Nadat iedereen goed zijn best hadden gedaan zijn we gaan lunchen in het restaurant van het hotel. Iedereen kreeg een overheerlijk broodje met een kommetje soep die speciaal voor dit weekend bereid was in de keuken van het hotel.



's Middags zouden er nieuwe gasten aan komen. Elke bever kreeg een functie in het hotel toegewezen. De ene werd receptionist, de ander kok en weer de ander ging in de bediening van het hotel werken. Om 13.30 uur kwam het echtpaar en tevens beroemde zangers Annie en Jan aan. Zij werden vriendelijk ontvangen in het hotel door de receptionisten Bas en Jessica. Zij leidden de twee gasten helemaal rond in het hotel. In het restaurant stond onze goede bediening al klaar. Roel, Chris, Ivar namen de bestelling van onze gasten op en zorgende dat deze niets te kort kwamen tijdens hun verblijf.



In de keuken werd hard aan de toastjes kaas en aan het beroemde bakkie koffie gewerkt. Amber en Lisa werkten zich het zweet van het hoofd maar mochten blij zijn met het eind resultaat.

De gasten waren zeer te vrede over het hotel en trakteerde het gehele personeel op een grandioos optreden. Iedereen danste en zong mee.

Annie en Jan moesten weer verder met hun tour en verlieten het hotel.

De bevers mochten omdat ze zich helemaal uit de naad gewerkt hadden heerlijk gaan ontspannen in de bioscoop. De leiding had nog een grote verrassing voor hun. Ze riepen de bevers bij elkaar en vertelde dat het avondeten niet op scouting zou zijn. De bevers mochten raden waar we zouden gaan eten. Na een tijdje rade Roel het goede restaurant... MAC DONALDS!!!! De bevers waren door het dolle heen en konden niet wachten tot de limousines voorreden.



Bij de Mac Donalds werd gesmuld van de Happy Meals en iedereen was blij met de verrassing die erin zat. Eenmaal terug op scouting aangekomen was iedereen zo moe van het harde werken dat ze na het zetten van de schoen hun bedje opzochten.

Zondagmorgen was het voor sommige kinderen weer vroeg dag. Omdat ze zaterdag zo hard gewerkt hadden, kregen ze van de leiding een surprise ontbijt cadeau. Hier lagen croissants, harde broodjes,



jus de Orange, warme chocomel, koude chocomel en nog veel meer. Hier werd gesmikkeld en gesmuld. Na het ontbijt ging iedereen kijken wat de Sint in het schoentje had gedaan. Blijkbaar was elk kind zo lief geweest en hadden ze zo hard gewerkt dat ze allemaal een zak popcorn hadden gekregen. Iedereen was hier uiteraard heel blij mee.

Na het ontbijt was het gelukkig droog weer en konden de kinderen hun energie buiten kwijt. Ze speelden allerlei spelletjes. Maar helaas komt er aan een heel leuk kamp ook weer een einde. De eerste ouders arriveerde in het hotel om hun bever mee naar huis te nemen.