

## 2010 Weekendkamp Horn/Leeuwen (Duuvelstam)

alweer een weekendkamp..niet zomaar een weekendkamp maar een afscheidskamp voor de overvliegers.. patty, koen, krijn, michel, pim en mark zullen afscheid nemen van de groep. reden om er een gezellig laatste weekendje aan te plakken dus!

vrijdagavond zijn we bij elkaar gekomen op het hk. daar hebben we verschillende spellen in groepjes gedaan met de overvliegers als aanvoerder( in belachelijke outfit). we werden erop uit gestuurd om verschillende raadels op te lossen en rare opdrachten uit te voeren. (Wat heeft 6 benen, 2 hoofden, 4 oren, 2 handen, maar loopt op 4 voeten? haha denk daar maar even over na!) na alles uitgevoerd te hebben kwamen we weer bij elkaar op het hk. daar werd het gezellig gemaakt met lekkere drankjes en frikandellen. de resultaten werden bekeken door de kritische jury en de punten werden toegekend. natuurlijk waren de verliezende partijen het niet eens met de telling! maar dat mocht de pret niet drukken. algauw vielen we terug op onze favoriete stamactiviteit! (raad maar!) versterkt door een potje twister! een combinatie van deze 2 zorgt natuurlijk voor hilarische taferelen. we wisten niet dat sommige leden zo flexibel waren! (of juist zo stijf als een houten plank.) na een tijdje kreeg iedereen last van spieren waarvan ze niet wisten dat hun ze hadden en besloten we te stoppen. enkele duuvelders vonden het tijd om naar bed te gaan terwijl de anderen boven het feestje vervolgden. als verslaggever moet je natuurlijk weten wat er bij beide partijen gaande was dus....onder was er een grandioos kussengevecht gaande. ofja kussengevecht..er werd met vanalles gegooid..boven daarintegen..werd er met iets heel anders gegooid. ik ga niet uitbreiden over de desbetreffende producten..het komt erop neer dat het letterlijk een spetterend feestje was! (ik hoor je al de foute kant op denken. foei!) tot in de late uurtjes werd er doorgefeest onder een fluoriserende sterrenhemel...

enja..dan is het alweer veel ste snel ochtend..we moesten ons houden aan een tijdschema dus dat werd opstaan..conclusie: de mensen van het kussengevecht zagen er een stuk fitter uit dan de mensen van het feestje boven! na veel gemopper (lees: vieze woordjes die niet op de site gepubliceerd mogen worden) heeft iedereen ingepakt en zijn we vertrokken richting het verre leeuwen (achter de action linksaf) ook dit ging niet zonder slag of stoot..letterlijk. met bagage achterop fietsen tart je dan ook alle natuurlijke wetten..zwaartekracht, massaverdeling en andere duuvelders. toch is iedereen in leeuwen aangekomen! na een aanblik op het gebouw wisten we wat we vergeten waren! veiligheidshelmen voor allen! maar dit bleek niet nodig vertelde een leeuwse scout. het dak was pas nog gerepareerd! pfoe dat was een hele opluchting. naar binnen dan maar. alles uitpakken en de slaapplekken in orde maken. na een lekker broodje knak was het tijd voor de grote activiteit. we zijn naar een graanbranderij geweest in arcen. bij aankomst kregen we koffie en een lekker limburgs sjtukske vlaai. even gewacht tot onze mede rondleidingsgenoten uit het bejaardenbusje waren gerold en hun vlaai hadden geprakt, en dan kon het feest beginnen ! onze gids bleek een super enthousiaste meneer te zijn die echt wel sneller praatte dan dat die molen graan kon malen. veel informatie dus. de duuvelders stelden dan ook intelligente vragen en gaven een paar rake opmerkingen (een zwembad in een molen..om je dood te lachen!) aan het einde van deze prachtige tour mochten we allemaal een flesje likeur (want ja dat maken ze in een graanbranderij) meenemen naar huis. daarna nog even op het terras gezeten om te genieten van nog een paar heerlijke drankjes. tijd om richting leeuwen te vertrekken. want er stond macaroni op het menu! hmmm...in leeuwen vertrokken de 2 geheel vrijwillige koks de keuken in om een heerlijke pot eten op tafel te krijgen. de rest besteedde de tijd met allemaal nutteloze bezigheden. van hangen op de bank tot kontje knallen in het geweldig grote stuk weiland dat aan scouting leeuwen toebehoort. na een verrassende snelle tijd stond de macaroni op tafel met 2 trotse heren ernaast die ons bediende van dit goddelijke voedsel..na het eten zijn we verder gegaan met de nutteloze bezigheden. afentoe was er aanzet tot een programma maar dat leidde van slecht naar erger. dappere pogingen maar helaas! we besloten dat het niet langer kon (4 van ons) en zochten naar een activiteit buiten het gebouw. we kwamen op 2 dingen..de kroeg om de hoek of de kroeg aan het water. 3 meningen..knopen werden doorgehakt..(ja het leven is hard) we gingen naar de kroeg aan het water! nou..we hebben er een blijvende indruk nagelaten. dit kwam mede door de vele 'gezondheids'drankjes die we samen kunnen drinken en een strippende duuvel die liever niet bij naam genoemd wil worden. ik geloof niet dat ik meer hoeft uit te leggen toch? enkele duuvelders hadden zich al fijn op de banken bij het haardvuur genesteld op het terrein toen de rest aankwam. vol spanning hoorden hun de avonturen van de diehard duuvelders aan die het feestje in

geuren en kleuren navertelden. mensen werden naar bed gesleept en gerold. maar van slapen hadden sommige nog nooit gehoord! als kleine schoolmeisjes bleven enkele duuvelds gniffelen in hun slaapzakjes. wat weer aanzet gaf tot een lachbui aan de andere kant van de zaal. het feestbeest van de groep was niet te stuiten. wat ook leidde tot spannende achtervolgingen en lachwekkende scènes. zomaar vanuit je slaapzak! dat was nog eens 1e klas entertainment. en uiteindelijk viel iedereen in diepe slaap..

de laatste uurtjes van het kamp waren alweer aangebroken! alles opruimen en weer in het zadel om richting hk te vertrekken. na een echt scoutontbijt (bufkes) kwamen de duuvelds een voor een weer thuis. waar nog een fanatiek shaultifest plaatsvond. en wat we daaronder verstaan mag je zelf verzinnen!