

2010 Weekendkamp Horn / Venlo (Bever)

25 jaar bevers



Dit jaar bestaat de beverspeltak in heel Nederland 25 jaar. Een goede reden om dit te vieren door een weekendkamp te houden.

Zaterdagmorgen kwamen de eerste bevers aan op het scoutinggebouw in Horn om een mega gaaf weekend mee te maken.

De papa's en mama's legden de slaapplaastjes van de bevers klaar.

Eenmaal geïnstalleerd in de slaapzaal was het echt tijd om te beginnen met het mega grote beverfeest. We begonnen zoals gewoonlijk te openen en zongen het beverlied. Na het beverlied werd de groep bevers in drie verdeeld. Een groep mocht in de keuken zelf mini- pizza's gaan maken. De tweede groep ging onder begeleiding van een professional een dansworkshop volgen. De derde groep mocht de beverleiding meehelpen om het 25 jarig beverbestaan op schilderdoek te schilderen. Om de 20 minuten ruilden de groepjes van workshop en gingen zo door totdat iedereen elke workshop had gehad.

Na de workshops was het tijd om onze eigen gemaakte pizza's op te eten. Hierbij werd nog een heerlijke kom tomatensoep bij geserveerd. Omdat de klok sneller tikte dan we in de gaten hadden, moesten we ons een beetje haasten met het eten. Na het eten ging iedereen zijn handen wassen, jas aantrekken en buiten wachten totdat het vervoer kwam.

Het middagprogramma speelde zich af in het Limburgs Museum in Venlo. Hier hadden we een speutocht. De museum vogel Pieke was zijn twaalf eieren kwijt die door het hele museum verspreid lagen. Bij elk ei was een opdracht. Bij elke opdracht kon je een woord laten stempelen die uiteindelijk een lange zin vormde en vertelde waar het nest van de museumvogel was. De bevers genoten van de speutocht door het museum.

Na een leuke middag in Venlo gehad te hebben ,werd er in het scoutinggebouw al druk gebakken en gekookt voor het avondeten. Op het menu stond overheerlijke frites, frikandellen, knakworstjes,appelmoes,curry en majonaise en een vanille of chocoladetoetje. Er werd van gesmuld en de buikjes werden rond gegeten.

Als afsluiter van de dag keken we de films Kapitein Rob en Kikkerdril. Hierna tandjes poetsen en lekker slapen.

Zondagmorgen stond iedereen met een vrolijke lach op en werd er ontbeten aan de grote keukentafel.Na het ontbijt mocht iedereen zijn tandjes poetsen, gezichtje wassen en het uniform

aantrekken. Vandaag was een grote dag voor de bevers. Ze worden met zijn alle tegenlijk geïnstalleerd. Iedereen ging na het ontbijt in een kring staan. Eerst werden de leiders geïnstalleerd en vervolgens alle bevers. Na het opzeggen van de beverwet, kregen ze de insignes opgespeld. Nu iedereen geïnstalleerd was, was het tijd om een feestje te vieren. De ranja en de zakken snoep kwamen op tafel. Iedereen genoot van het feest. Het feest ging door tot in de vroege middag.....

Groetjes
Beverleiding
Jim, Juul, Nina en Marjolein