

2009 Weekendkamp Roermond (Verkenners)

WeekendKamp Verkenners

22-23-24 mei 2009

Op vrijdagavond 22 mei verzamelden de verkenners zich op het HK voor het voorjaarsweekendkamp. Nadat iedereen compleet was, werd er zoals gebruikelijk opgesteld en werden de keiharde feiten op tafel gelegd over de nog te lopen tocht met rugzak die avond. Nadat de staf zeker was dat alle verkenners zich mentaal en lichamelijk voor aan het bereiden waren over de beestachtige tocht die zij moesten gaan afleggen, kreeg de cobrapatrouille (die tijdelijk gefuseerd was met de tijgers) als eerste het vertreksignaal. Zij zouden gevolgd worden door de Valken, Vossen en de Alligators. De verkenners kregen een kaart met een post. Nadat ze op deze post aangekomen waren kregen ze de volgende post te horen, zoals ook gebruikelijk is bij de legertrainingen van de Amerikaanse elite-eenheid Delta Force. Maar gelukkig bleek al snel na de derde post dat ze deze keer gespaard zouden



blijven en maar een luttele 6 km hoefde te lopen.

Elke patrouille die aankwam op het kampterrein (een idyllische plek aan het water bij waterscouting Beatrix(ie)) kreeg de benodigde spullen om een tent op te zetten. De staf had ondertussen al het stafkamp opgezet zodat zij zich bezig konden houden met het maken van een veilig, arbo-technisch en bovenal pedagogisch (onnodig moeilijk woord voor kindvriendelijk) kampvuur.

Bij een kampvuur hoort natuurlijk ook wat te drinken en iets lekkers (frikadellen) zodat alle verkenners rond bedtijd met een tevreden inwendige mens konden gaan slapen (wat uiteraard niet iedereen deed waardoor de staf tot diep in de vroege uurtjes kon meegenieten van diepzinnige en grensdoorbreekende verhalen die zich meestal op het schoolplein afspeelden).



De volgende morgen stond de staf fris en fruitig om half 8 op, en ondanks het gebrek aan koffie heerste er een goed humeur binnen het stafteam die tekenend zou zijn voor de rest van de dag. Zodra alle patrouilleleiders de fourage met extra eieren en kaas hadden opgehaald kon iedereen zijn buikje rond gaan eten.

Na de afwas werd de dag geopend en werd er geopenbaard welke ongelooflijke ruige activiteit er die dag gedaan zou worden. Aangezien we bij het water lagen was het niet verwonderlijk dat we gingen VLOTVAREN! Elke patrouille kreeg een staflid toegewezen die zou helpen met het maken van een



stevig vlot dat de machtige slagen van de maas zou kunnen weerstaan.

Na een 2-tal korte uurtjes waren de vloten zo goed als af en zouden een voor een de maas ingetrokken worden door een boot met buitenboordmotor .

De vloten werden aan elkaar vastgemaakt en de verkenners gingen op hun eigen vloten zitten samen met een staflid.

En daar zaten de verkenners dus, op een van de heetste dagen van mei, lekker relaxed midden op de maas op een zelfgemaakt vlot voortgetrokken door een boot heerlijk te ontspannen. Af en toe werd er



natuurlijk een beetje verkoeling gezocht in het toch al redelijk op temperatuur zijnde water en zoals gebruikelijk werd er een beetje gestoeid. De tocht zou niet te lang duren omdat de staf wist dat verkenners toch niet al te lang stil konden blijven zitten. Toen we uiteindelijk op onze bestemming kwamen, namelijk De Weerd kwam even later Thomas met de fourage langs voor de lunch.

De verkenners konden na de lunch lekker gaan zwemmen in het water of bruin bakken in het gras. Een tijdje later ging weer iedereen terug op het vlot op weg terug naar het kamperrein.

Op het kamperrein werden samen de vloten weer gedemonteerd en kreeg iedereen de kans om zich even af te spoelen in de aanwezige douches. Na de verfrissing kon iedereen even zijn eigen ding doen.



Rond 5 uur werden de patrouilleleiders weer bijeengeroepen voor de fourage van het avondmaal. De patrouilles gingen allemaal beginnen met koken om met de verkregen fourage groentesoep en spaghetti te maken.

De kookkunstenaars van de staf (Thomas en Sam) maakten het maaltje voor de staf volgens hun eigen wereldwijd geprezen "spaghetti a la du Verkenéh". Na het heerlijke maal wat de tong streeelde kregen de verkenners zelfs ook nog een toetje waar zelfs de keuze uit 2!!!! smaken bestond, het moest niet gekker worden.



Toen de buikjes rond waren werd er het avondspel uitgelegd. Elke patrouille kreeg een baksteen, 2 lege flessen, karton en sisaltouw (3-strengs voor de mensen die het boeit). Met deze materialen zouden zij een constructie moeten bouwen die zo lang mogelijk de baksteen boven water houdt als de constructie in de fik stond.

Er werden een paar erg “creatieve” constructies gemaakt die een voor een het water opgelaten werden en in brand gestoken werden.

Het record werd uiteindelijk 37 hele seconden, deze werd behaald door de Vossen.



Avonds hebben we samen gezellig bij het kampvuur gezeten en werden er nog vele en vele sterke, heel sterke en belachelijk sterke verhalen verteld door zowel de verkenners en als de staf. Ook werd er deze avond weer lekkere versnaperingen bereid in het vuur. Ondanks dat de eerste poging niet helemaal uit de verf kwam lukte het bij de 2de poging wel om overheerlijke gepofte aardappelen die bewerkt waren met kruidenboter te maken. Na dit overheerlijke smullen werd het langzamerhand toch weer bedtijd en werden de verkenners richting hun tent gestuurd.

Op zondag werd er weer op tijd opgestaan, en ook deze dag zonder koffie werd weer vrolijk aangegaan. Na het ontbijt werden de tenten leeggeruimd en schoongeveegd en maakten de verkenners zich klaar op helse terugtocht richting het HK.

Deze tocht was lang (4 km) gevaarlijk (1 keer een zijweg oversteken) en slopend (in de brandende zon was het zeker 45 graden (als het niet meer was!))). Er zijn helaas geen foto's gemaakt onder deze mensoeterende tocht in verband dat er een risico bestond dat de wilde beesten die rondzwermden rond de weg de reflectie van de camera konden zien en ons zo zouden vinden en ons allemaal levend zouden verscheuren. Onder de bezielende leiding van Don en Sam is iedereen uiteindelijk weer aangekomen op het HK waar de ouders met tranen van blijdschap hun kroost weer mee naar huis terug konden zien en weer naar hun thuishaven konden brengen. De staf wil alle verkenners bedanken voor het leuke weekend, en zoals beloofd hebben jullie van ons een lekker relax-weekend gekregen.



De VerkennerStaf, Koen, Thomas, Roel, Sam en Don

