

2009 Weekendkamp Horn (Bever)



Ik Hou van Holland (17 & 18 oktober 2009)

Zaterdagmorgen om 10.00 uur begon voor de bevers het 'Ik hou van Holland' kamp. Iedereen richtte zijn slaapplek in. Erna gingen we overheerlijke bouillonsoep maken met zelfgemaakte gehaktballetjes en broodjes. Iedereen werkte heel hard mee om een geweldig eind resultaat te krijgen.



's Middags zijn we naar een oer Hollandse melkveeboerderij geweest. Hier kregen we een rondleiding van de boer. Hij legde ons uit hoeveel melk een koe per dag produceerde en liet ons zien hoe het melken van een koe werkte. De bevers vonden dit heel leuk maar hadden meer aandacht voor



de jong kalfjes.

Enkeel terug op het scoutinggebouw werd er begonnen aan het maken van Hollandse gebakjes. Er werden heerlijke muffins, brownies en een overheerlijke appeltaart gebakken. Hier hebben we dan ook van gesmuld. Maar niet teveel want 's avonds stonden er frietjes op het menu met knakworsten,



frikadellen en een lekker danootje.

Nadat we onze buikjes hadden rond gegeten was er tijd om even wat voor ons zelf te gaan doen. Een aantal bevers gingen buiten spelen, terwijl de ander liever op de bank ging kletsen of zelfs al in de slaapzak ging liggen. Om 20.00 uur was het tijd om een Hollandse film te gaan kijken. Onder het genot van heel veel snoep, gebakjes en wat te drinken keken de bevers vol spanning naar deze film.



Ook aan de film kwam een einde en het was bedtijd.

Zondagmorgen had de leiding zich een heel klein beetje verslapen..... Maar d



at mocht de pret van de bevers niet drukken en gingen heerlijk ontbijten in de pyama voor de televisie!!! Ze werden bediend door de leiding omdat zij wat goed te maken hadden. Nadat iedereen ontbeten had, kleden de bevers zich aan. We hadden namelijk nog een programma op de planning staan. Hollandse Spelen. Deze bestond uit sjoelen, appel uit een waterbak happen, spijkerpoepen, blik gooien en nog veel meer. We hadden nog een hele appeltaart over, en deze hebben we na de spelen lekker opgegeten. De tijd ging veel te snel en de eerste ouders stonden alweer voor de deur.

Het 'Ik hou Van Holland kamp' was zeer geslaagd!!!!