

2009 Scout-In

Vrijdag 18 september.

Na urenlang in de file hebben gestaan, kwamen wij eindelijk aan op het Scout-In terrein te L



tempde.

Hier was al een groep mensen bezig een kampement te bouwen, hier waren we blij mee vanwege de aankomende duisternis.

Na een leuk introductiewoordje gingen we al snel naar de feesttenten waar we een gezellige avond beleefd hebben.

Vanwege de aanhoudende gezelligheid besloten wij een talentenjacht te organiseren die verplicht bleek te zijn voor al het voorbijkomend publiek.

Dit bracht prachtige taferelen met zich mee, waaronder ook een K3-optreden met inzet van Jim.



De volgende ochtend brak veel te snel aan. Allereerst hebben we een heerlijk ontbijtje gegeten, dit bestond uit spek, ei, tosti's en worst.

Hierna starten verschillende activiteiten waar iedereen aan deel kon nemen.

Dit jaar had scouting Nederland het idee gevonden om iedere letter nader toe te lichten in de vorm van doelen waar je aan deel kon nemen:

Spel
Code
Outdoor
Uitdaging
Team
Samen



Hier kon je een Badge mee verdienen die geheel in het teken stond van het 100-jarig bestaan van Scouting Nederland.

De rest van het weekend werd er aandacht besteed aan het 100-jarig bestaan, waarbij Prinses Maxima een bezoek bracht aan de Scout-In.

Het avondeten was van topkwaliteit: heerlijke tomatensoep, gekruide aardappeltjes, zelfgemaakte sla, met tomaat, komkommer, lente-ui en dressing, en een paar lekkere satéstokjes met satésaus.



Na het avondeten was het moment aangebroken voor een afsluitend diner-dinnerdip. Deze werd al snel door iedereen als pauzemoment gebruikt. Waarna wij terugkeerden naar het activiteitenterrein waar ze nog meer heerlijke etenswaren en dranken verkochten, waaronder overheerlijke frietjes en ben&jerry's ijs.

Deze avond stond in het teken van een bezoek van Jeroen van de Boom (bekend van de hit 'je bent zo' die een spectaculair optreden verzorgde.

Naderhand werden de feesttenten geopend waar een heus scoutingfeestje van start kon gaan.



Dit ging door tot in de late uurtjes.

Zondagmorgen was het moment aangebroken van opruimen, laatste bonnen en geld uitgeven aan kilo's friet, drank, ijs en nieuwe ontdekkingen in de scoutshop.

Alle scouts verzamelden zich op het activiteitenterrein waar een afscheidswoordje werd gedaan.

Hierna vertrokken we met een voldaan gevoel richting Horn.

We kunnen terugkijken naar een geslaagde Scout-In 2009.