

2009 Bikkelweekend Tegelen

Na enige dagen van voorbereiding staat het bikkelweekend weer voor de deur en verzamelen zich de bikkels in spé, bepakt en al op 16 januari om 19:00 uur voor het HK. Nietsvermoedend en enigszins nerveus worden de verwachtingen met elkaar gedeeld totdat de "hoofdbikkels" iedereen naar binnen roept en het weekend officieel opent. Na wat mededelingen van huishoudelijke aard worden de bikkels in spé ingeladen in de vrachtauto en verplaatst naar de droppingplaats (Swalmen).

Met alleen kaart en kompas worden de 3 groepen op pad gestuurd om het aangegeven punt (post 1) op de kaart te zoeken. Met alleen kaart, kompas en zaklamp op zak blijkt het toch wel moeilijk te zijn om zich te oriënteren in een onbekende "omgeving", wat blijkt uit de aankomsttijden van de verschillende groepen. Groep 1: ruim 1 uur, groep 2: 1:15uur en groep3: dik 2 uur!



Op post 1 werden elkaars houthak vaardigheden met elkaar vergeleken en dit resulteerde in een grote berg gehakt hout welke gebruikt ging worden op het kampvuur later die avond. Wederom werden de groepen een voor een op pad gestuurd naar een opgetekend punt (post 2) op de kaart.

Op post 2 zou de nostalgische kennis van het tenten bouwen op de proef worden gesteld, de opdracht luidt: Zet deze tent (een Orion tent uit het grijs verleden) zo snel als mogelijk in het donker op. Menige deelnemers hadden deze tent nog nooit gezien en dit leidde dan ook tot diverse komische en stuntelige capriolen. Na het inteken van het laatste punt op de kaart (overnachtingplaats) vertrokken de groepen weer afzonderlijk van elkaar om zo snel als mogelijk op het kampterrein te arriveren.



Het kampterrein (post 3), gelegen in het Tegelse bos nabij de zandgroeve werd bij aankomst van de eerste groep direct ingericht. Schuilbivaks werden professioneel opgezet met zeil en touw en de eerste slaappleaatsen werden al gereserveerd. Bij het inmiddels al brandend kampvuur werden de eerste ervaringen met elkaar gedeeld en werd de innerlijke mens versterkt met soep en hamburgers.



Na aankomst van de laatste groep (omstreeks 2:00 uur!!!) werden de laatste ervaringen met elkaar gedeeld bij een welsmakend drankje waarna iedereen (enkelingen daargelaten) zich gereed zou maken voor de nacht. Zaterdagmorgen was het weer vroeg dag en na een versterkend ontbijt en het afbreken van het kampterrein gingen opnieuw ingedeelde groepen weer op pad met kaart en kompas om te zoeken naar het opgeven punt.

Op post 4 zou de strijdlustigheid en kennis en ervaringen van het pionieren op de proef worden gesteld met het houden van een race met gepioneerde strijdagens op tijd. Waarna de groepen weer afzonderlijk weer op pad werden gestuurd door een weloverwogen ingetekend punt van een van de "hoofdbikkels"!!!



Op post 5 welke als lunchpost werd ingericht werd tevergeefs gewacht op de eerste groep. Na enige verstreken tijd en diverse telefoontjes heen en weer tussen de "hoofdbikkels" kwamen de groepen een voor een aan op de lunchplaats en werd genoten van warme soep, boterhammen en warme koffie en thee. Nadat de innerlijke mans weer versterkt was zou de laatste eindspurt ingezet worden naar de laatste post (klimtoren Fliegerhorst Venlo).



Bij aankomst op de Fliegerhorst in Venlo werd al gelijk duidelijk wat er verlangd werd van de bikkels in spé, als vuurproef. Een gedegen uitleg en begeleiding van de plaatselijke bergsportvereniging ging vooraf aan het klauteren, klimmen en abseilen, welke die middag op het programma stonden. Na enige drempelvrees overwonnen te hebben heeft iedereen meegedaan aan de activiteiten en heeft zich zo bewezen om een echte bikkels te zijn.

's Avonds werd na het eten (zuurkool met worst) onder het genot van een drankje een gezamenlijk spel gespeeld in de blokhut van de bergsportvereniging boven op de klimtoren van de Fliegerhorst. Omstreeks 00:00 uur werd de tol van de afgelopen dagen hoog betaald, menig oogje waren al eens

dichtgevallen en de slaapzakken werden daarna dan ook snel opgezocht in de Bolderruimte op de



Fliegerhorst.

Na het ontbijt op zondagmorgen is alles opgeruimd en ingeladen. Nu was het alleen nog wachten op de bus, welke ons zou terugbrengen naar Horn. Na aankomst in Horn werd het Bikkelweekend 2009 afgesloten in café "Wat en Half-wat" onder genot van een drankje. Waarna iedereen als bikkkel, moe maar voldaan huiswaarts ging.

Real Beckers (assistent "hoofdbikkkel")