

## 2008 Jubileum weekendkamp Vilt

Eindelijk was het dan zover, na een gedegen voorbereiding ging op vrijdagavond 23 mei het jubileumkamp van scouting Horn van start. Terwijl de kwartiermakers baadde in het zweet om alles op tijd klaar te krijgen stonden de Scouts op het van Horneplein te wachten op de bussen. Met ietwat vertraging vertrokken we vol goede moed richting Vilt (Valkenburg). Na een rit van ongeveer één uur kwamen we aan in Vilt. Omdat de bussen niet tot het kampterrein konden rijden stond de eerste wandeltocht voor de deur. Eindelijk, het kampterrein, de spullen naar de slaapplek brengen en het avondprogramma kon beginnen. De oudere groepen hadden een dropping op het programma staan terwijl voor de jongere een toneelstuk gepland was. De Horner toneelclub die speciaal voor het jubileum naar Vilt getogen was bracht de jeugd in vervoering met de onderwaterwereld. In een even uniek als sfeervol decor werd de zoektocht naar de robijn gestart. Uiteindelijk werd het koraalkreng verslagen en kon iedereen met een gerust hart de tandjes poetsen en naar bed.

Op zaterdag werden de bevertjes in Horn opgehaald en stonden uiteindelijk 145 leden op het kampterrein in Vilt tijdens de dagopening. Hier werd de jubileumvlag, geschonken door de familie van Mechelen, onthuld.



Voor de bevers, de speltak voor onze jongste leden, jongens en meisjes tussen van 5 tot 7 jaar, was dit kamp extra spannend: het was hun eerste kamp buiten het vertrouwde scoutinggebouw. Zij deden in de ochtend allerlei scoutingsspellen op het kampterrein. Rond de middag vertrokken ze te voet naar de Valkenier, een prachtige middag vol pret en vertier.

Na de Valkenier terug naar het kampterrein om te genieten van een overheerlijke barbecue. Toen snel naar bed want de zondag was het weer vroeg dag. Met de slaap nog in de oogjes ontbijten en toen op naar het sprookjesbos. Vele ritjes in de wildwaterbaan en nog meer sprookjes later moesten we weer terug naar het kampterrein om uiteindelijk weer met de bus naar Horn te gaan.



Stoere meiden tussen de 11 en 14 jaar zitten bij de gidsen. Op zaterdagmorgen was er een ruige ondergrondse avonturentocht met een bootvaart over een ondergrondse rivier. Zaterdagmiddag stond een fototocht door Valkenburg op het programma, en stoer of niet, het blijven meiden dus er kon ook nog geshopt worden. Zondagmorgen opruimen en daarna een bosspel samen met de verkeners.



Ruige jongens tussen de 11 en 14 jaar zitten bij de verkeners. Op de zaterdagochtend stond boogschieten op het programma, zaterdagmiddag ging het er iets ruiger aan

toe. De verkenkers trokken de grotten in om zich in een ware lasergame strijd te storten. Zondagmorgen na het opruimen een bosspel met de gidsen en dan weer terug naar Horn.



De Esta's (jongens tussen 8 en 10 jaar) en de kabouters (meiden van dezelfde leeftijd) hadden een gezamenlijk programma. Op zaterdagmorgen trokken zij vanuit het kampterrein naar



de kasteelruïne waar ze een speurtocht hielden. Van daaruit door Valkenburg om zich in de Valkenier bij de bevers te voegen. Na veel pret in de kevertjesbaan begon hun maag te knorren en werd het tijd dat ze zich richting barbecue op het kampterrein gingen. Op zondagmorgen de bagage inpakken en daarna nog even ravotten op het spellencircuit op het kampterrein. Maar ook hieraan kwam een



eind en moest ieder om 14.00 uur in de bussen zitten.

De Rowans, onze "mannen" van 14 tot 17 jaar, hadden zaterdagmorgen een highrope parcours. Gewaagde capriolen op vier meter hoogte, daarna een mountainbike oriëntatie tocht dwars door het Limburgse heuvellandschap. De zondagmorgen werd met boogschieten en opruimen gevuld.



De dames tussen 14 en 17 jaar zijn onze trotse Sherpa's. Zij togen zaterdagmorgen de grotten in om hun zenuwen te bedwingen tijdens een heuse spokentocht. In de middag stond rodelen op het programma. In de avonden schoven zij aan bij de gezamenlijke barbecue. Zondagmorgen puinruimen in de slaaptenten en daarna boogschieten.

En tot slot de stam, jongens en meisjes van 17 tot 23 jaar. Ook zij hadden hun eigen programma met op zaterdag een ondergrondse mountainbike tocht, BUKKE..... gevolgd door een rondje Valkenburg. De zaterdagavond werd gevuld met barbecuen en sterke verhalen bij het kampvuur. Zondagmorgen hebben zij geassisteerd bij het afbreken en opruimen.

*70 broden, 300 broodjes, 24 pt jam, 12 kp boter, 24 pk hagelslag, 24 pt pindakaas, 150 eieren,  
tomatenketchup, mayonaise, 300 plk kaas,  
300 plk ham, 12 smeerworsten, 150 sinasappels, 9 pk koffie, 50 pk yogho, 1 pk soya chocomelk, 48  
rln wc papier, 400 blk fris, 20 ltr pure ranja, 25 tenten, 6 EHBO kisten, honderden meters  
pionierspalen, vele vierkante meter zeilen, 30 kg huzarensalade, 5 kg tomaten, 12 komkommers, 2 kg  
kruidenboter, 160 hamburgers, 160 fricandellen, 160 kipfilets, 6 kg gemengde sla, 2 kg gesneden ui, 8  
keukenkisten, vele honderden meters touw, bijlen, schoppen, hamers, haringen, 30 m3 koeling,  
toneeldecor en nog veel meer.....*

**hiervoor bedanken wij: bakkerij Gubbels, Logistic Services, garagebedrijf Roy,  
Bon Haör, gemeente Leudal, vd Ven verswaren, Fun Beach en de Rotaryclub**