

## 2008 Jubileum weekendkamp Vilt (Bever)



Op zaterdag 24 mei kwamen de jongste kids van scouting Horn aan. Zij hadden al een hele lange reis achter de rug. Eenmaal op het terrein aangekomen konden ze hun slaappleats, een tent, bewonderen. Dit maakte echter veel indruk op de bevers.

Na de gezamenlijke opening, was het dan echt wel tijd om naar de Valkenier te gaan. Hier werd heel wat afgerend, achtbaan in/uit, in het reuzenrad en nog veel meer. Hier werden ze door de leidng



getrakteerd op een heerlijk softijsje.

's Avonds was er voor de hele groep een heerlijke bbq gemaakt. De bevers stonden vol bewondering te kijken hoe hun avond eten werd bereid op een houtvuur. Na het eten was er nog even tijd om te spelen en toen lekker naar bedje. Van slapen kwam er niet veel.....

Zondagmorgen hebben we met alle bevers die nog aanwezig waren gezamenlijk ontbeten. Omdat we nog naar het sprookjesbos wilden, moetsen we ons haasten. Boterham naar binnen, busje in en op naar het sprookjesbos. Hier hebben we samen door het park gelopen tot we op een gegeven moment bij de wildwaterbaan stonden. Hier hebben we vervolgens de rest van de morgen doorgebracht!!!!



Zondagmiddag was het kamp dan alweer voorbij. In de 'Bever'bus gingen we weer op weg naar huis.