

2007 Weekendkamp Maastricht (Dobberstam)

Het is er dan toch van gekomen. Na jaren gaan we weer eens op kamp met de stam! En niet zomaar een kampje, maar een volledig verzorgd en georganiseerd weekendje Maastricht.

Het is wel een beetje een nep-kamp, want we komen niet in de buurt van een tent/kamperen, maar ja...we klagen niet. Een hostel is ook te overleven.

Vrijdag avond vertrekken we (Niels, Joris, Han & Veronique) dan echt. Op naar Maastricht, maar niet voordat we gezamenlijk eerst even gezellig een "kleinigheidje" gaan eten bij Oppe Berg in Buggenum. Na een paar uurtjes gezellig tafelen rolden we daar naar buiten om dan toch echt naar het zuiden te rijden. Eerst werd het hostel even gechecked (geschikt) en vervolgens de stad onveilig gemaakt. Er zijn best leuke kroegen te vinden, maar we zijn ook in wat wazige kelders terecht gekomen.

Zaterdag beginnen we de dag met een heerlijk ontbijtje gevolgd door een wandelingetje naar de Bisschopsmolen alwaar we ontvangen werden met koffie en vlaai.

Hier hebben we een echte workshop vlaai bakken gedaan. Niet dat iemand van ons nu weet hoe je vlaai moet bakken, want de workshop bestond uit het uitrollen van een al eerder klaargemaakt bolletje deeg. Na het uitrollen moest je hiermee een vlaai-vorm bedekken, daar vulling in doen (die ook al klaar was) en er een deksel op maken of reepjes deeg over kruisen. Kortom, we waren wat eerder klaar dan verwacht en besloten nog maar ff een rondje door de stad te lopen. Rond het middag uur werden we echter weer terug op de molen verwacht voor een boerenlunch. Lang leve spelt!

's Middags zijn we een paar uur zoet geweest met een GPS tocht door de binnenstad. Hierbij moesten natuurlijk de nodige puzzles en opdrachten opgelost en uitgevoerd worden, maar dat leverde geen echte problemen op.

Aan het eind van de middag hebben we nog ergens lekker Tapas gegeten om vervolgens Maastricht te verlaten en naar Schinnen af te reizen.

Hier staat namelijk de Alfa brouwerij waar wij na ontvangst met koffie en alweer vlaai een rondleiding hebben gehad. Aansluitend moest er natuurlijk geproefd worden wat voor overheerlijke bier en pilssoorten er allemaal gebrouwen werden. De nieuwe Alfa Super Strong viel erg in de smaak en we besloten een paar blikken mee te nemen voor later. Omdat de avond nog vroeg was en we geen zin hadden om meteen weer de kroeg in te duiken besloten we nog te gaan bowlen. Han was in het begin duidelijk beter dan de rest, maar naar mate de avond vorderde werden zijn bowling-prestaties minder en kwamen de resultaten dicht bij elkaar te liggen (behalve die van Veronique...alweer goot...). Na het bowlen had nog steeds niemand echt zin om de stad in te gaan dus hebben we in de hal van het hostel nog gezellig wat gedronken. Dit met dank aan een aardige nachtportier, die wel door de vingers wou kijken als we maar een beetje uit de buurt van de beveiligingscamera's bleven.

Zondag zijn we nog gaan zwemmen in Gulpen (Mosaqua). Nou ja, zwemmen... het was meer een kwestie van: wie komt er als eerste beneden uit de wildwaterbaan als je met 4 personen tegelijk start. Alles was toegestaan. Na een paar uur, 40 pogingen, vier verschillende winnaars, de nodige blauwe plekken, enkele schaafwonden en een verstuite enkel sloeg de algehele moeheid toch toe en besloten we weer terug te keren naar "ô's dôrp aan de maas".

Naast een weekend vol eten, activiteiten, eten, wat drinken, eten en vlaai, was het vooral een weekend met heel veel lol en buikspierpijn van het lachen!

Op naar het volgende weekend...