

2007 Weekendkamp Horn (Gidsen)

Vrijdag 27 april

Om 20:00 uur was 't dan zover, de eerste gidsen waren al gearriveerd op het scoutinggebouw. Grote fietsen voor natuurlijk nog grotere tassen en rugzakken werden al snel bij elkaar gezet! Want ja, je moest proberen al je bagage mee te nemen op je fiets zonder dat je levensgevaarlijke situaties veroorzaakte! Dit bleek al snel moeilijker dan gedacht.. met veel touw en plakwerk lukte 't dan ook iedere gids haar bagage op de fiets te bevestigen.

Om 20:30 uur konden we dit weekendkamp openen! Iedereen was gearriveerd, en de zenuwen waren dan ook aanwezig. De gidsen werden met busjes naar een geheime plaats gebracht en daar gedropt. Ze kregen coördinaten van de eindplek! Hier bevond zich het kamp. Na veel gepuzzel werd er dan ook een plekje aangewezen waar dit kamp zich kon bevinden.

Om 23:00 uur kwamen alle gidsen aan op het kampterrein waar ze tomatensoep kregen en even mochten rusten!

Om 23:30 uur werd er uitgelegd dat we geen gewone tenten hadden om in te slapen!!

Maar er moesten groepjes gemaakt worden die een eigen tent gingen maken van zeil, touw en palen. Dit was voor ieder weer een uitdaging! Welke tent werd het, eentje in piramide vorm... of voor degene die iets ruigers wilde een geheel open tent! Ieder groepje had ondertussen al een idee en begon met het opbouwen! Hier kwamen echt leuke ideeën uit! Na veel gegiechel stond er enigszins een goede slaapplek. De slaapmatjes, slaapzakken en pyjama's kwamen tevoorschijn. Na een hoop lawaai, geroddel en gelach viel om 3:00 uur de laatste gids in slaap.

Zaterdag 28 april

's Morgens was het om 6:00 uur weer de eerste gids die wakker werd. Dit ging natuurlijk samen met een hoop geschreeuw en geklets. Dit zorgde ervoor dat we op tijd aan het ontbijt zaten en de dag goed konden beginnen.

Om 10:00 uur liepen we naar het scoutinggebouw om de fietsen op te halen, ja want je raad het zeker al! We hadden een fietstocht die de gehele dag kon duren. Gingen we echt de hele dag fietsen? Waar gingen we dan heen? De eerste post was aangegeven met een coördinaat, hier moest je dan het ABC-spel spelen. Het zonnetje scheen dus een heerlijke dag om te fietsen en om lekker buiten te zijn. De tweede post werd aangegeven met een raadsel. Ze moesten naar Fun Beach, de zwemkleding was zo aan, en natuurlijk zaten binnen 10 minuten alle gidsen in het water. Dit was nog niet alles, daar kwam de auto van Veronique al aan met de grote hoeveelheid friet en snacks! Mmmm.. dat was smullen! Al snel hadden ze het klimparcours ontdekt en hebben ze zich hier goed vermaakt. Ondertussen werd iedereen goed ingesmeerd met zonnebrandcrème, want ja daar was het uiteindelijk ook het weer voor!

Han kwam ons uitleggen wat de bedoeling was van deze middag, en al snel kwamen we erachter dat we vloten gingen bouwen. Er werden 4 groepjes gemaakt, waarbij 1 leider kwam!

Het bouwen verliep goed, en het pionieren kwam ook te pas. Nadat iedereen het vlot klaar had konden we elk een peddel pakken en het water opgaan! De bedoeling was dat we met onze vloten om een groot vlot in het midden van het water varen en daarna snel weer terugkwamen. De winnaar van deze wedstrijd was degene die het snelst was. De oudste wonnen!! Hierna werden de vloten afgebroken en alles werd opgeruimd. Er was nog tijd om te zwemmen en te spelen op het klimparcours. Nadat iedereen aangekleed en startklaar was konden we vertrekken. We gingen naar de C1000 in Heel. Hier werden inkopen gedaan voor het avondeten. Iedereen had een budget waar ze zich aanmoesten houden. Er werd hierbij zelfs rekening gehouden met meiden die bepaald eten niet mochten hebben of niet lusten. Dit was echt super.

Aangekomen op het kampterrein hadden we een half uurtje pauze en kon er gelezen worden in de hitkrant, en werd er gekletst en geluierd. Hierna werd er gekookt op kampvuur, dit ging goed!

Het vlees, de aardappelen, soep en macaroni waren allemaal erg lekker! Nadat ook het toetje lekker had gesmaakt konden we gaan afwassen en opruimen. Er werd er stiekem gehoopt op een rustig

avondprogramma, vanwege de vermoeiende dag! We hadden dan ook niets speciaals op het programma staan en zaten lekker rond het kampvuur! Onverwacht kregen we dan ook bezoek van een spook (iemand verkleed met een masker op). Dit zorgde voor iets extra's op het kamp en leidde ertoe dat we allemaal dicht om het kampvuur zaten en telefoontje speelde!

Om 23:30 uur gingen de laatste gidsen naar bed, iedereen was doodmoe.

Om 0:01 uur werd duidelijk dat niet iedereen sliep. Sanne, Maud en Fleur waren wakker gebleven en kwamen Veronique feliciteren met haar verjaardag. Zij gaven de verjaardagskaart aan Veronique die iedereen stiekem die dag getekend had! Dit was natuurlijk een super moment! Na imitaties van mr. Bean konden we ook gaan slapen. Al met al een super dag.

Zondag 29 april

Om 7:30 uur was het dan toch tijd om op te staan. Het ontbijt werd genuttigd, en het was tijd om op te ruimen! Niemand had echt de behoefte om dit te doen, want we hadden niet het gevoel dat het voorbij was. Nadat ook de tenten waren opgeruimd kon de bagage op de fiets bevestigd worden. Wat nog een hele karwei was, want het leek wel of iedereen meer spullen mee naar huis nam dan wat zij had meegenomen.

Om 12:00 uur was het dan ook tijd om dit weekend af te sluiten.

We hopen dan ook dat we zo'n sfeer en gezelligheid ook zullen hebben op het zomerkamp! Tot dan...